

IN DE VREDE VAN DE HEER ZAL HIJ RUSTEN



BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

Honoré TURTELBOOM

echtgenoot van Mevrouw
Maria-Anna POLET

geboren te Sint-Lievens-Esse op 13 juni 1909
en er schielijk overleden op 3 januari 1975
gezalfd met de H. Olie.

Een goede voorbeeldige werkzame echtgenoot en vader is ons ontvallen. Hij was bereid op gelijk welk ogenblik van zijn leven, de Heer te ontmoeten want de trouw in het vervullen van zijn kristelijke plichten hadden van hem een vriend des Heren gemaakt. Voor hem is nu het eeuwige leven begonnen. Hij ondervindt geestelijk de oneindige liefde van God die hem opneemt als zijn kind. Hij leeft nu te samen met de zaligmaker Jezus, met de heilige moeder Maria en met al de heiligen. Hij deelt nu met al degenen die hem zijn voorgedaan in het geluk van het hemels samenzijn. Dierbare echtgenote, grote pijn en smart overvalt u bij deze plotselinge tijdelijke scheiding. De Heer zal u helpen om het-alleen-zijn als een offer op te dragen tot verder welzijn van onze kinderen en kleinkinderen. Ik dank U voor uw genegenheid en zorg. Wij zien elkaar terug in de hemel.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, de Heer blijve u bij. Ik wacht op u. Blijft van elkander houden. Vergeet mijn voorbeeld niet. Hebt dank voor uw liefde.

Dierbare zuster, familieleden en vrienden, gedenk mij in uwe gebeden. Zalig de doden die in de Heer gestorven zijn! Moge zij rust vinden omdat hun goede daden voor hen getuigen. H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.



Mevrouw TURTELBOOM - POLET,

Zijn kinderen en kleinkinderen,

De families TURTELBOOM, POLET, VAN WIJ-
NENDAELE en DE VADDER.

danken U voor de blijken van
deelneming en gebed.

uitgever : Johan Matthijs - St.-L.-Esse