

Onder de schaduw van het kruis wil ik rusten.

† BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER †

Florimond TURTELBOOM

echtgenoot van Mevrouw
Maria Magdalena POLET

geboren te Sint Lievens - Esse, de 4 juli 1906 en godvruchtig
overleden te Borsbeke de 7 december 1958.

versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Voorzitter van de Commissie van Openbaren Onderstand.
Lid van de H. Hartbond

De duurzame overledene was een man van geloof, werkzaam,
gedienstig: goede echtgenoot; daarom telde hij ook vele
vrienden.

Onvoorzien ging de mare van zijn dood, om elkeen te leren
bereid te zijn tegen de Heer komt en hij dient als voorbeeld
van volbrachte plicht die de Heer zegenen en belonen zal in
't eeuwig leven.

Omrind door zijn gemalin en zijn zoon ontsiep hij zachtjes
in de Heer, een stichtend voorbeeld gevende van het leven-
digste geloof en de volmaakste gerustheid in de uur van den
dood.

Het eeuwig licht verlichte hem Heer in het gezelschap uwer
Heiligen in eeuwigheid, want goedertieren zijt Gij.

Bemide echtgenote en duurzame zoon, vertroost U met mij,
ik verlaat een aarde van ellenden voor het rijk van vrede. In
afwachting bidt allen voor mij, gij ook mijn bloedverwanten
en inzonderlijk gij mijn zuster, die U aan de dienst des Heren
heb toegewijd.

Mijn Jezus barmhertigheid.

De 4 akten voor de overledene.

Mevrouw Florimond TURTELBOOM, geboren Maria Magdalena POLET,
Mijnheer en Mevrouw Paul TURTELBOOM - WYNANT,
Mevrouw Weduwe Karel POLET-VAN KEYMEULEN,
De familiën TURTELBOOM, WYNENDAELE, POLET en VAN KEYMEULEN,

Diepgevoelig aan uw blijken van kristelijke deelneming
betuigen U hun innigste dank.