

Zijn handen hebben voor ons gewerkt.
Zijn hart heeft voor ons geklopt.
Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.



GEDENKEN WE DANKBAAR
DE HEER

ETIENNE TURTELBOOM

echtgenoot van Mevrouw
DENISE VAN GEYT

geboren te Sint-Lievens-Esse op 17 februari 1929
en overleden in het Rust- en Verzorgingstehuis
"Ter Deinsbeke" te Zottegem op 30 oktober 1995
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Gewezen gemeenteraadslid van St.-Lievens-Esse.
Bestuurslid van de kerk O.-L.-Vrouw van Fatima
te Wijnhuize.

Lid van Ziekengorg en K.B.G.

Etienne,

Je bent voorbij, maar duurt met zoveel sporen
ondelgbaar in het diepst van de herinnering,
nu wij je te vroeg maar niet geheel verloren,
want alles wat elkeen van jou ontving
aan zorg en warmte en belangstelling
blijft allen onverliesbaar toebehoren.

Je bent niet weg, niet écht. Je zal van boven
in het oneindig licht van Gods getrouwen
ons in je hart en je gedachten houden
tot bij het weerzien waarin wij geloven.

A.V.W.

Papa,

Groot is ons verdriet om je te vroege heengaan.
We hielden allen zo innig van je.
Dank om wie je voor ons was :
een trouwe echtgenoot, een goede vader,
een lieve opa, een beminnelijke broer en
familielid,
een oprechte vriend en buur.
We zullen je erg missen :
je sterke genegenheid, je schalkse lach,
je stille vroomheid en je diep geloof.

We danken allen die goed waren voor papa
tijdens zijn leven.

We danken speciaal allen die hem en ons
daadwerkelijk steunden tijdens de pijnlijke
periode van zijn ziek-zijn.
Dank ook aan hen die door hun goede zorgen
zijn pijn verlichtten.

We danken allen die op deze uitvaart aanwezig
zijn en de overledene biddend gedenken.

Denise VAN GEYT,

Eric en Nicole TURTELBOOM-VANDEBERGH
en Caroline,

Jean-Jacques en Lutgarde VANDENNEUCKER-
TURTELBOOM, Philip en Ann.

De families TURTELBOOM, VAN GEYT,
ASCOOP en DERNAUCOURT.

danken U voor de blijken van deelneming.

Begravenissen A. Goessens-Govaert
Armstraat 18, St.-Lievens-Esse - Tel. (054) 50 11 66