



VROME HERINNERING AAN DE HEER

Richard TURREKENS

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

Simonne Sylvie DE BACKER

geboren te Geraardsbergen

op 22 april 1928 en aldaar overleden op
29 juli 1979, gezalfd door het Sakrament
van de zieken.

—
't Is hard te sterven in de volle zomer
van zijn leven, wanneer alles zo goed
ging en nog zoveel beloofde, wanneer
een mens geleidelijk aan zijn kracht en
aanblik verliest in een ongeneeslijke
kwaal.

Pijnlijk hard ook is het verdriet van hen
die treuren om het heengaan van een ge-
liefd wezen.

Deze goede huisvader heeft zeer veel van
zich doen houden door zijn bescheiden
edelmoedigheid. Hij leefde zo graag met
en voor zijn echtgenote en kinderen in
de gezellige huiskring, die hij had opge-
bouwd.

Hij hield van de werkmakers en van el-
keen die hij ontmoeten mocht of een
dienst bewijzen.

Hij hield van zoveel mensen en dingen,
waarvan hij kon lezen in een boek " bij

hem thuis " want hij zocht steeds ruimte
in zijn geest voor het schone dat hij ook
ergens anders kon vinden.

Een jaar geleden begonnen zijn krachten
af te nemen door zijn ziekte. Wat voelt
een man, wanneer zijn liefdevolle krach-
ten weggaan ? Met een dankbaar hart
heeft hij de zorgen en de liefdevolle na-
bijheid gewaardeerd van zijn echtgenote,
kinderen en kleinkinderen, van zijn goede
moeder, van zijn familie en kennissen.
Hij heeft zeer veel geleden een toch met
een geweldig geduld zijn kruis gedragen
Hij wou nooit klagen en vond de moed te
leven tot het einde.

Wij treuren, maar niet als mensen zonder
hoop, want wij geloven dat de Heer ons
nabij is en ook de heerlijke vreugde is
voor Richard, die Hij als God-mens voor-
ging op de kruisweg.

Wij hopen dat hij nu de kracht en rust
heeft weergevonden om zijn edelmoedig-
heid, om zijn werkvijver, zijn liefde en
groot geduld.

De Families :

TURREKENS, DE BACKER, WIJMEERSCH,
VAN DER MAELEN, DE TURCK ;

danken U

voor de blijken van medevoelen
in het pijnlijk verlies dat hun treft.