



Wij bidden samen voor de zielerust van

De Heer Jean-Paul T'SJOEN

echtgenoot van Mevrouw Jeanine VAN LANCKER

geboren te Ronse op 6 december 1950
en er overleden op 23 juni 1995.

*Hij had het in hem, maar kon het niet zeggen.
Hij deed zo veel, maar kreeg zo weinig terug.
Het verlangen naar vriendschap,
liefde en erkentelijkheid
was zo groot dat hij versmachte.*

*God, geef hem de rust die hij hier niet vond
en vergeef het hem.
Het leven is geven en nemen, ook al heb je
het in u, daarom kan je het nog niet zeggen.*

*Jean-Paul, die je gekend heeft,
weet dat je het moeilijk had.
Als je nu de rust gevonden hebt die je zocht,
zullen wij dat allemaal respecteren en begrijpen.*

Om uw gebed en medeleven danken U van harte :

Jeanine VAN LANCKER, *zijn echtgenote;*

Wendy T'SJOEN en vriend Kurt,
Geoffrey T'SJOEN,
Nancy LEYS en vriend Alex,

zijn kinderen;

Armand T'SJOEN (†)-VAN HUFFEL Germaine
en Jean Mahieu, *zijn moeder;*

De families T'SJOEN-VAN HUFFEL en
VAN LANCKER-STROBBE,

Rouwdienst Devos. Ronse.