

Hij ruste in de vrede des Heren.



Bid voor de Ziel

van Mijnheer

Alphonse T'SJOEN

echtgenoot van Mevrouw

Marie, Josephine Aelvoet

geboren te Ronse, de 19 december 1892 en er godvruchtig overleden, de 11 december 1956, gesterkt door de H.H. Sacramenten.

God verliest zijn vrienden nooit uit het oog; Hij zoekt alle gelegenheden om hen tot zich te trekken, vaak door vreugde, maar vaak ook door leed.

(Lacordaire).

De goede man en vader, die we vandaag uitgeleide doen, heeft zeker dagen van vreugde gekend toen hij in zijn volle, jonge kracht kon en mocht zorgen voor zijn vrouw en zijn talrijke kinderen. Maar van hem zou niet alleen kloeke arbeid, maar ook geduldig gedragen lijden worden gevraagd. Moge de Heer hem om alles overvloedig belonen, nu hij ook het laatste offer heeft moeten brengen.

Mijn goede vrouw, nooit kan ik u genoeg danken voor uw trouwe bijstand bij het volbrengen van onze levenstaak en in de lange jaren van wankel gezondheid en ziekte, die al te spoedig voor mij waren aangebroken.

Mijn geliefde kinderen, weest dankbaar voor uw vader, die heengaat, en voor uw moeder, die met u blijft. Weest immer eensgezind en bereid elkaar te steunen in de moeilijke dagen van het leven. God beware ook mijn lieve kleinkinderen en achterkleinkind.

Goede broeders en zuster, verwanten en vrienden, zoals uw oprechte genegenheid mij tot troost was bij mijn leven, zo helpe me nu uw gebed vóór het aanschijn van God.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Mastin, Ronse

De familiën T'SJOEN, MOERMAN, AELVOET
en HOOREMAN,

danken U van harte om de blijken
van genegenheid en gebed.