

Jezus zegt: Ik ben de verrijzenis en het leven....



**Gedenk in uw gebed en offer de Heer**

**Jean-Baptist T'SIOBBEL**

geboren te Roborst, de 11 december 1892 en  
godvruchtig overleden in de Kliniek St.-Elisabeth  
te Zottegem, de 23 februari 1976,  
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

- Heer, als wij naar woorden zoeken  
om het leven van deze man te tekenen,  
mogen wij U, Schepper van alle goed,  
dank zeggen want:  
hij was een goetig man,  
eenvoudig en stil,  
eigenlijk groot in het kleine,
- Heer, Gij geeft aan ieder zijn eigen leven,  
Gij geeft aan ieder zijn eigen dood.  
Naar menselijke overwegingen  
zeggen wij onze bedenkingen:  
vroeg, laat, pijnlijk, tragisch....  
Leer ons gelovig  
de seizoenen van het hart aanvaarden  
zoals wij steeds de seizoenen aannemen  
die over de velden gaan.
- Heer, straks is 't aswoensdag  
en luisteren wij naar de woorden  
« gedenk, o mens, dat ge van stof en as zijt ».  
Alles glijdt ons tussen de vingers door.  
Wij leven, verwachten en dromen,  
met vallen en opstaan,  
en dan... de pijn, de nacht, het einde.  
Help ons te geloven dat Gij,  
dwars door « stof en as » heen  
ons wilt redden en gelukkig maken.
- Heer, wij danken U voor allen  
die hem geholpen en getroost hebben,  
voor elk gebaar van attentie.  
Leer ons elkaar steeds behulpzaam zijn.

De Familie T'SIOBBEL - REYNS

danken U van harte voor uw gebed

en bijtken van deelneming.