

Zalig de doden die in de Heer sterven.



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

**Irma TRUYEN**

weduwe van de Heer Remi DE BOCK,

geboren te Horebeke op 21 december 1890  
en godvruchtig overleden te Zottegem in de  
St.-Elisabethkliniek op 30 april 1986,  
voorzien van de HH. Sakramenten der Zieken  
en de Pauselijke Zegen.

---

De families

TRUYEN, DE BOCK,  
VAN DER ZWALM, MARYNS,

danken U.

Namis : zondag 1 juni 1986 om 9.30 uur.

Bij dit overlijden verdwijnt uit ons midden  
een deugzaam mens van de goede oude  
stempel die harde jaren heeft gekend.

Maar steeds stelde zij al haar vertrouwen  
op de Goddelijke Voorzienigheid. Zij heeft  
veel en hard gewerkt voor het welzijn van  
allen die haar kenden en omringden met  
tedere liefde. Op haar moeten toegepast  
worden de woorden van de Heer : Kom, ge-  
zegende mijns Vaders, treed binnen in de  
vreugde van de Heer.

Dierbare familieleden, vaart wel en tot weer-  
ziens bij de Heer : Ik dank U allen voor uw  
trouwe genegenheid.

Begrafenissen-Crematies RAOUL, Brakel

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel