

Kristus is éénmaal voor de zonden gestorven opdat hij ons tot God zou voeren. In Kristus' kruis ligt ons heil.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Hubert TRUYEN

zoon van wijlen

August en Anna LEMAIRE,

geboren te Elst op 22 september 1904 en

er overleden op 15 maart 1965,

gesterkt door de Genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Door 's vijands macht gebonden,
met Adams schuld belaan
hebt Gij uw schaap gevonden
en weer naar huis gedaan.

Gedenk, o goede Vader
Uw schepsel nu
ik kom U biddend nader
'k geloof en hoop in U.

Gij zijt mij komen laven
in mijnen laatsten tijd
met al Uw beste gaven
Gij, die barmhartig zijt.

De goede God heeft niet veel jaren nodig om zijn liefdewerk in een ziel te voltooien; een enkele straal van Zijn liefde kan in een ogenblik een bloem doen opengaan in eeuwigheid.

Duurbare broer en familie, ik ga nu heen, gesterkt door God en onderworpen aan Gods H. Wil. Ik dank U voor de oprechte genegenheid waarnee U mijn lijdensbed met zoveel zorg en toewijding hebt omringd. Gedenken wij elkander in ons dagelijks gebed.

R. I. P.



De families

TRUYEN,
LEMAIRE,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. A. Van der Stichelen, Elst