

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U.



BID VOOR DE ZIEL VAN
Mijnheer GERARD TRUYEN

zoon van

M. & Mev. Cyriel TRUYEN-ROELANDT

geboren te St-Maria-Horebeke de 28 Mei 1935

en overleden te Oudenaarde de 4 Juni 1956

Gezalfd met de H. Olie.

Lid der Confrerie van de H. Barbara

Eens te meer staan in hun volle waarheid : dat vermanend woord van de goede Meester : " Wees bereid, want ge weet noch dag noch uur ; en die wijze aanroeping uit de litanie van alle heiligen : "van een haastige en onvoorbereide dood, bevrijd ons, Heer,,

Nu het - soldaat - zijn voorbij was en de 21 jaren bereikt, ging deze goede en werkzame jongen zo blijgemoed in de lente van zijn leven vooruit, reeds plannen koesterend om het bij vader en moeder nog aangenaamer te maken... doch veel vroeger dan iemand, menselijkerwijze, had kunnen vermoeden is aan dit jeugdig bestaan en aan de belofte van een rijke zomer een einde gemaakt door een : " Kom, nu reeds Mocht zijn antwoord even bereidwillig geweest zijn als zijn regelmatig maandelijks involgen van de oproep tot de eerherstellende heilige Kommunie.

Duurbare Vader en Moeder, broeders en schoonzusters en bloedverwanten, ik weet dat uw Geloof sterk genoeg is, om, ook in deze beproeving te blijven bidden : Onze Vader... uw Wil geschiede. Ik dank U om alles wat ge voor mij deedt. Bidt voor mij. Vaartwel en tot weerziens. En gij mede-leden van de H. Hartbond, B. J. B. en A. C. V. gedenkt ook mijner. Dank U.

Moeder Maria, Troosteres der bedrukten, bid voor ons

St-Maria-Horebeke druk. De Clippele

Mijnheer en Mevrouw Cyriel TRUYEN-ROELANDT.
Mijnheer en Mevrouw Joël TRUYEN-DIERICKX en kinders,
Mijnheer en Mevrouw Gustaaf TRUYEN-VOET en kinders,
Mevrouw Michel TRUYEN-DE KEYZER,
Mijnheer en Mevrouw Albert TRUYEN-DE KEYZER en kind,
Mijnheer en Mevrouw Roger TRUYEN-DEPRÉ en kind,
De familien TRUYEN en ROELANDT.

Bedanken van harte voor de blijken van kristelijke
en innige deelname hun betoond.