

*"Zijn glimlach en zijn zorgen zijn voorbij,
zijn lieve aandacht voor de daagse dingen
die door zijn hoofd en door zijn vingers gingen
en alles wat hij was voor u en mij."*



DIT WEZE EEN DANKBARE HERINNERING

AAN DE HEER

Frans TRUYEN

echtgenoot van Martha BACKELANDT

Hij werd te Elst geboren op 10 maart 1909
en overleed in de huiskring te Elst
op 14 januari 1995,
gesterkt door het sakrament van de zieken.
Oud-Strijder 1940 - 1945.

Frans was een zeer geliefd mens, door en door behulpzaam en gediensdig. Als goede huisvader, bracht hij drie kinderen groot en kon bogen op een stel flinke kleinkinderen en achterkleinkinderen. Een man die heel zijn leven heeft gewerkt. Amper twee maanden gehuwd, moest hij in 1940 optrekken. Na de 18daagse veldtocht mocht hij kort nadien naar huis, omdat hij in de koolmijnen werkte. Dit zware werk deed hij dertien jaar lang. Frans was een man die geen mierzie schiep. Een natuurmens die graag buiten was: zijn grootste hobby bestond erin, te werken

op zijne "kouter". Van in de vroege morgen, als het begon te klaren, toog hij aan de slag. Zijn grootste plezier bestond erin, anderen bij te springen: een "lochting" omdoen, snoeien, bij de boeren helpen, pannen repareren op het dak... Dit laatste bezorgde hem zelfs een schouderbreuk. Hij had het geluk thuis te mogen sterven, omringd door moeder en de kinderen. En toen hij op zijn lijdensbed lag, kon hij met voldoening ervaren hoe nabij zij hem waren, hoe goed moeder en kinderen aan mekaar hielden en met welke bezorgdheid zij met hem waren begaan. In hun midden is hij rustig uitgegaan.

"Niets zal de leegte van zijn afwezigheid kunnen vullen, maar waar de leegte blijft blijf je aldoor verbonden met elkaar... Hoe mooier en rijker de herinnering, des te moeilijker de scheiding. Maar dankbaarheid verandert de pijn der herinnering in stille vreugde. De mooie dingen van vroeger zijn als een kostbaar geschenk dat je meedraagt. Zo wordt het verleden een blijvende bron van vreugde en kracht."

(Dietrich Bonnhöffer).

De families

**TRUYEN, BACKELANDT,
LEMAIRE en LOTENS,**

danken U voor de blijken van deelneming en gebed.

Namis op zondag 12 maart 1995 om 10.30 uur.

ROUWL. & DRUKW. B.V.B.A. RAOUL, 9660 BRAKEL