

GELOOFD ZIJ JEZUS KRISTUS



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

EMMA TRUYEN

echtgenote van

Mijnheer OMER BAUTERS

geboren te St Maria-Horebeke
de 26 November 1879

en aldaar godvruchtig overleden
de 6 Juli 1954

voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.
Lid der confrerie van S. Barbara

Een schoon en verdienstelijk leven is ten einde . . .

Haar Echtgenoot weet welk sterke vrouw hem meer dan vijftig jaar ter zijde stond in de christelijke opvoeding van hun groot gezin.

Haar kinderen loven en prijzen hun voorbeeldige moeder, die ze, beproefd door ziekte, haar troost en sterkte hebben zien zoeken in het dagelijks gebed en het regelmatig ontvangen van de H. Communie.

En samen met hun duurzame Vader danken zij God dat Hij haar zolang aan hun liefde bewaard heeft.

Nu zullen ze, allen, bidden voor haar zielerust : vader, kinderen en kleinkinderen, ook de broers en de zusters en de bloedverwanten, opdat hun brave moeder en zuster door de H.H. Engelen in het hemels Vaderland binnengeleid worde, en spoedig daar bij de Heer kunne bidden voor hen.

Mijn Jezus barmhartigheid! 100 d. afl.

Moeder Maria zegen onze huisgezinnen.

Horebeke. druk. De Clippela

Mijnheer Omer BAUTERS, Kinders, Kleinkinders en Achterkleinkinders;
De Familien TRUYEN, BAUTERS, VAN DER ZWALM, THOMAS;
*BEDANKEN van harte voor de bijken van
christelijke en innige deelneming hun betoond*