

De Naam des Heeren zij gebenedijd.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

## ELODIE TRUYEN

weduwe van Mijnheer

### CAMIEL DE RIDDER

Geboren te ELST, den 7 Februari 1867 en aldaar godvruchtig overleden den 22 Juli 1946.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden

Lid van de Confrerie van 't H. Hart, het H. Sacrament en andere godvruchtige genootschappen.



Deze vrouw was eenvoudig en zachtmoedig, een voorbeeld van christene onderwerping aan Gods wil en in hare langdurige ziekte heeft zij alles met stichtende verdueligheid verdragen.

Het is aangenaam te sterven wanneer men wel heeft geleefd, want de dood der rechtvaardigen is het einde van hun lijden, de voltrekking hunner zegepraal en de deur van het eeuwig leven. Opdat zij God vreesde, omdat zij heel haar leven overbracht in lof bare rechtschapenheid en ware godsvrucht, heeft de Heer haar gezegend in het uur der dood.

Duurbare Kinderen, Kleinkinderen en Bloedverwanten hebt dank voor uwe zorgen en genegenheid, ik ga bij vader in den hemel, daar waken wij over U opdat gij onze voetstappen zoudt volgen en in liefde en getrouwheid den Heer dienen. Vergeet ons niet in uwe offerande en gebeden.

Zoete Heer Jezus geef haar de eeuwige rust 300 d.afl.

Druk. O. Schautteet Zottegem - Van Nedervelde Elst

Heer en Mevrouw Hector De Ridder-Browaeys en kinderen ;

Heer en Mevrouw André Van Gansbeke-De Ridder en kinderen ;

Heer en Mevrouw Ghislain Lodens-De Ridder en kinderen ;

De Familiën DE RIDDER, VAN DE VELDE en SEGHERS,

zeer gevoelig aan de genegene blijken van innige deelheming betoond in hun pijnlijken rouw maar vooral getroost door de vurige gebeden voor de dierbare afgestorvene

DANKEN U VAN HARTE