

*Op, U Heer heb ik al mijn vertrouwen gesteld
en voor uw komst was ik niet bevreesd.*

Dankbaar aandenken aan



Mejuffrouw

Anna TRUYEN

*dochter van wijlen de heer en mevrouw
Leo en Lisa TRUYEN - RONSSE*

*geboren te St.-Maria-Horebeke op 22 december
1902 en godvruchtig overleden in het
O.-L.-Vrouweziekenhuis te Oudenaarde
op 31 januari 1997,
gesterkt door de H. Sacramenten.*

*De families TRUYEN & RONSSE danken U voor
uw genegenheid en uw gebed.*

*De namis zal opgedragen worden op
zaterdag 1 maart 1997 om 18.00 uur in de
decanale kerk te St.-Maria-Horebeke.*

Tante Anna zal in onze herinnering blijven leven als het kleine, kranige vrouwtje, vol eenvoud en bescheidenheid, gelukkig en tevreden met het leven waarmee de Heer haar had gezegend zoveel jaren lang.

Wij zullen haar herinneren als de meelevende tante, intens begaan met het wel en wee van de familie: nu eens diep bedroefd om het soms te vroege heengaan van een dierbare, dan weer vreugdevol en blij om de geboorte van nieuw leven.

Wij zien in haar de overtuigd godsdienstige, trouw aan het geloof dat haar van jongsaf was meegegeven. De betrekkelijkheid van aardse waarden had ze aanvaard. Zonder moeite gaf ze haar leven terug in de handen van de Heer die het haar had gegeven. Het was goed geweest.

Wij vergeten haar niet als het hoogbejaarde vrouwtje dat steeds zo vriendelijk en dankbaar was voor alle genegenheid, toegewijde hulp en zorg vanwege familie, zusters en personeel van het rustoord Sint-Jozef.

Rustig en stil, tevreden en gelukkig is ze heengegaan, juist zoals ze heeft geleefd. Wij vergeten haar niet in onze gebeden in de hoop op een eeuwig weerzien. Heer, bewaar haar in uw en onze liefde.