



DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Victor, Omer TRONQUO

echtgenoot van

Mevrouw Sylvia VAN TWEMBEKE,



geboren te Zegelsem
op 15 november 1914
en godvruchtig overleden
in de kliniek
Sint Franciscus
te Brakel-Oprakel
op 1 april 1985,
voorzien van
de HH. Sakramenten.

Lid van de Mijnwerker-Brancardiers.

Elke zondag kwam Victor de Verrijzenis van de Heer gedenken in de misviering. Hij kwam danken voor het vele goede en smeken om hulp in de lastige dagen. Zo bereidde hij zich voor om met de Heer eens te mogen verrijzen en opgaan naar de Vader.

Op korte tijd werd hij weggehaald van bij zijn familie die hij zo lief had. Hij heeft het zware werk in de mijn getrotseerd om hen gelukkig te maken. Ook zijn vrienden,

bij wie hij zo graag vertoefde zullen zijn aanwezigheid moeten missen.

Als gelovige mensen willen wij hem nu vroom gedenken, de Heer vregend dat Hij hen zonder dralen mild belone voor al het goede en schone dat hij tijdens zijn leven verwezenlijkt heeft.

De families

TRONQUO, VAN DE WALLE,
VAN TWEMBEKE, DE WOLF,

danken U.

Namis : zaterdag 20 april 1985 om 8 u. 30.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begravenissen-Crematies Piteraerents,
Tenbosse 24, Brakel