

Geloofd zij Jezus-Kristus.

Amen!

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

## RICHARD TRONQUO

weduwnaar van Mevrouw

**Constance DE BUS**

geboren te Zegelsem, op 25 augustus 1871 en er  
godvruchtig overleden, op 8 mei 1960,  
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden  
en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

De ouderdom is een erekroon als hij gevonden  
wordt op de weg der gerechtigheid. Spr. 16. 31.

Gedurende zijn lang en welgevuld leven heeft de  
duurbare overledene O. L. Heer gediend naar zijn beste  
krachten : eenvoudig en stil heeft hij geleefd voor zijn  
gezin, voor zijn vrouw die hij oprecht beminde en  
vereerde voor zijn kinderen die hij allen evenzeer lief-  
had. In rechtzinnigheid des harten heeft hij de weg van  
het Geloof bewandeld.

De beproevingen en het lijden van zijn leven, vooral  
van zijn laatste levensmaanden... de eenzaamheid van  
zijn oude dag, vooral sedert het afsterven van zijn  
beminde levensgezellin, heeft hij met geduld en onder-  
werping aan Gods H. Wil aanvaard, wel wetend dat  
wij geroepen zijn om Jezus-lijden aan te vullen en met  
Hem op het-Kruis ons leven ten offer te brengen.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, in alle recht-  
zinnigheid meen ik mijn plichten te hebben volbracht  
tegenover God en tegenover de mensen en aan U steeds  
het goed voorbeeld te hebben gegeven. Ik dank U voor  
uw liefde en voor uw goede zorgen. Eén zaak wil  
ik u nog vragen : gedenkt in uw leven moeder en vader  
en bidt voor hen opdat gij, samen bij de Heer, U blij-  
ven zegenen en beschermen.

Maria, hulp der kristenen. b. v. o.

De 4 akten.

(12 j. afl.)

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem

De familiën TRONQUO en DE BUS,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming  
en danken U van harte.