

Wie op God hoopt, zal Zijn trouw ondervinden.
Wie Hem trouw blijft is geborgen in Zijn liefde.

«Boek wijsheid».



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Petrus Jozef Tronquo

weduwnaar van Camilla MARROYEN

geboren te Zegelsem op 4 februari 1913 en
godvruchtig overleden te Zottegem
op 16 maart 1990,
gesterkt door de H. Sakramenten.

Voor uw medeleven in rouw en gebeden danken
de families TRONQUO, MARROYEN,
DE BUS en DE SLOOVER.

Het is een genade voor een mens deugdzame ouders te hebben, God alleen kent de invloed van een goede vader op het hart van zijn kinderen.

Hard heeft hij gewerkt voor zijn gezin.

Vreedzaam en eenvoudig van hart was Jozef in de omgang met de mensen. De vele beproevingen van het leven nam hij aan, de verzorging van zijn goede vrouw, zijn ziekte, de lasten van zovele eindeloze nachten en dagen. Hij nam de dag zoals God hem deed gedijen en probeerde er nut uit te trekken. Niet klagen maar dankbaar bijstand aanvaardden.

Gerust mocht hij het hoofd neerleggen en zijn schone ziel geven in de handen van de Schepster. «Zo is het goed, ik ben tevreden».

Moge zijn vreugde nu voltooid worden door de genade van onze Heer Jezus Christus die trouw is over de dood heen. God alleen vereeuwigd alle liefde. Hij heeft de goede strijd gestreden, en samen met zijn vrouw is hij de volle liefde ingetreden.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, dank voor uw inzet en ijver waarop ik steeds mocht rekenen.

Familieleden, geburen en bezoekers, hartelijk dank voor de vriendschap die we jarenlang onderhouden hebben. Dank aan allen die mij omgeven hebben met liefdevolle zorgen en genegenheid.

Vaart allen wel en tot weerziens in de hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

H. Jozef, patroon van de goede daad, bid voor ons.