

De dood brengt het einde van alle miserie, de beloning voor onze beproevingen en de kroon van ons strijden.

†

BID VOOR DE ZIELERUST  
van de Heer

## JAN-BAPTIST TRONQUO

weduwnaar van Mevrouw

MARIA-IRMA ASSEZ

geboren te Zegelsem de 29 januari 1877 en godvruchtig overleden in de Sint-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel de 25 augustus 1971, gesterkt door de HH. Sakramenten van de Zieken en de Pausel. Zegen „in het stervensuur“.

Lid van verschillende godvruchtige genootschappen.

Er is geen bestendig geluk voor de mens hier op aarde. God heeft het zo gewild opdat wij ons niet zouden vasthechten aan vergankelijke dingen maar opdat wij onze ogen zouden gericht houden op de eeuwige waarden.

Kalm, zoals hij geleefd heeft, is onze geliefde van ons heengegaan. Diep-kristelijk heeft hij zijn leven volbracht in het trouw vervullen van zijn dagelijkse plichten jegens God en de evenmens. Gedienschtig en goedhartig heeft hij, zolang hij kon, nooit iemand een dienst geweigerd. Voor dit alles heeft de Heer hem, als oudste van de parochie, gezegend met een schone ouderdom. Nu zal hij, voor al het goede dat hij binst zijn leven gedaan heeft, loon naar werken ontvangen.

Dierhare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, ik neem afscheid van u met een dankbaar hart voor uw oprechte genegenheid en uw trouwe zorgen. De Heer moge het u vergelden. Bidt voor mij, zo blijven wij één in de Heer.

Familieleden en vrienden, vergeet mij niet in uwe gebeden. Tot weerziens.

Uw gebeden blijven een steun voor de overledene,

Uw blijken van kristelijke deelneming een troost voor ons.

Hiervoor danken U oprecht :

De Families

TRONQUO en ASSEZ.