

Zalig is de sterveling  
die nooit op kwade wegen ging  
maar die zijn leven, dag en nacht  
Gods wet bewaard heeft en betracht.

†

ZALIG AANDENKEN AAN  
DE HEER

**Albert, Ursmarus TRONQUO**

weduwnaar van **Mevrouw Julia DE LANGE,**

geboren te Zegelsem op 8 mei 1915 en  
zachtjes in de Heer ontslapen in de kliniek  
der Zusters van Barmhartigheid te Ronse  
op 16 mei 1987,  
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.  
Lid van de Oudstrijdersbond N.S.B.

Opgevoed in een groot, kristelijk gezin heeft  
de dierbare de geestelijke erfenis aanvaard,  
hem door zijn ouders nagelaten, maar op  
een persoonlijke wijze verwerkt.

Naar het woord van het evangelie was hij  
een rechtvaardig man. Een diep-kristelijk ge-  
loof was het fundament waarop gans zijn  
eenvoudig en onopvallend leven was ge-  
bouwd. Zovele jaren was zijn thuis het  
land, het veld, Gods wijde en schone natuur ;  
midden dit alles heeft hij steeds de Schep-  
per erkend. Dikwijls heeft hij de zon zien  
op- en ondergaan en hij wist dat ook zijn  
leven zo zou zijn : weggaan uit deze aarde  
om eeuwig in God op te gaan.

De wisseling van de seizoenen werd een  
vertrouwde opvolging van zon en regen, van  
vreugde en pijn. Maar hij was een tevreden  
mens, dankbaar om de gave van Gods Ze-  
gen. Zondag was voor hem een blijje ver-  
pozing naar zijn parochiekerk, daar leerde

hij tijd maken voor een eenvoudig gebed.

Hoe gelukkig is een mens wanneer hij op  
zijn sterfbed op zo'n leven mag terugblik-  
ken. Gerust mocht hij zijn ziel geven in de  
handen van zijn Schepper, om voor eeuwig  
met Hem gelukkig te zijn.

Wie goed doet, goed ontmoet. Daarom was  
hij graag gezien, door iedereen **bemind** en  
een graag geziene gast.

Gelukkige vaders die de erkentelijkheid van  
hun kinderen ervaren. Gelukkige kinderen die  
nog verstaan wat hun ouders voor hen ge-  
daan hebben om hen schoon op te voeden.  
Vader, we danken U dat gij ons met moeder  
zaliger hebt opgebracht in deugd en wijs-  
heid.

Beminde kinderen en kleinkinderen, uw vader  
is naar de hemel, hij stierf gerust, over-  
tuigd als hij was, dat zijn beeld onuitwisbaar  
in uw geest geprent staat. Dank voor alles.

Dierbare familie en geburen, goede vrienden,  
ik heb mijn best gedaan. Het afscheid komt  
plots naar menselijke normen, maar volgens  
God komt alles op zijn tijd. Het was mijn  
tijd voor de grote ontmoeting met de Heer.

De Heer geve hem de vrede.

Voor uw medeleven en gebed danken U  
de families  
TRONQUO, ASSEZ,  
DE LANGE, DE BOCK.

Namis : zondag 28 juni 1987 om 9.30 u.

Rouwleiding bvba Raoul, Brakel  
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zn., Brakel