

Bewaar één woord van mij in uw stilte, o wereld,
wanneer ik dood ben: "Ik heb liefgehad".



BEMIND DOOR GOD EN DE MENSEN

ZO HERINNEREN WIJ ONS

NORBERT TRONCQUO

ECHTGENOOT VAN

SUZANNE VAN DIJCKE

geboren te Strijpen op 7 maart 1932
en in de stilte van zijn woonst, in diep geloof,
van ons heengegaan op 1 juli 1989,
gesterkt door het sakrament van de zieken.

Zijn heengaan brengt voor velen een leemte
en wel het meest voor hen, die zo innig met
hem verbonden waren. Zijn geloof in de mens
en in de Bron van alle leven, legt ons deze
woorden van de dichter in de mond:

Met U zijn er geen verten meer en
alles is nabij
Des levens aanvang glinstert weer.
Geen gisteren en geen morgen meer
Geen tijd meer en geen uren
Geen grenzen en geen muren
en alle angst voorbij...

(F.T.)

Norbert,
het is nog geen jaar geleden dat we samen treurden
om het verlies van onze zoon Herman en nu sta
ik hier alleen, geslagen en ontredderd, met in
mijn handen de scherven van ons groot geluk
dat we samen hebben zien groeien, dag na dag,
tussen ons beiden, in onze kinderen, in ons bedrijf.
Steaun mij met je diepe geloof en je devotie voor
Onze Lieve Vrouw van Medjugorje, dat wij eens
weer samen zullen zijn.

Vovo,
het afscheid was nabij, niemand heeft het gewild,
we probeerden er samen tegen te vechten en toch...
Je grappen, je verhalen, je wijze raad, je strelende
hand, je zachte gemoed... woorden te kort om te
zeggen hoeveel we je zullen missen.

En ook wij, vovo, de allerkleinsten... wij zijn nog veel
te jong om je te begrijpen, om je wijze woorden te
verstaan, maar je vriendschap en je lach, je duifjes
en de uitstapjes met de mobielhome, zijn de
weinigste dingen die we nooit zullen vergeten.

Aan mijn vrouwtje, mijn kinderen en mijn aller-
liefste kleinen: ik heb veel van jullie gehouden,
houden jullie nu ook zo van elkaar, begrijp elkaar,
wees goed voor elkaar.

Alleen je geloof kan je daarin sterken.

Ik dank allen, voor hun bezoekjes,
hun genegenheid en hun gebed.

De families Troncquo, Van Dijcke, Merchiers
en Bogaert danken voor uw medeleven.

Drukkerij Melckebeke Zottegem
Begrafenissen Gebr. Van Heddegem, Borsbeke

