

« Als de tent die onze aardse woning is wordt neergehaald, heeft God voor ons een gebouw gereed in de hemel ». (St.-Paulus)

+

IN DE VREDE VAN KRISTUS RUSTE

DE HEER

MODEST TRONCQUO

weduwnaar van Maria VAN DER LINDEN,

geboren te Zegelsem op 28 februari 1908 en
schielijk overleden te Opbrakel op
1 augustus 1983,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Tijdens onze jeugd dromen we ons leven
mooi, op middelbare leeftijd maken we het
vruchtbaar en op gevorderde leeftijd wordt
het door kruisen gelouterd.

« Ik zal eens sterven, maar weet niet waar,
wanneer noch hoe ». Dit spreekwoord komt
ons voor de geest bij dit schielijk heen-
gaan, maar geheel onvoorbereid was het voor
onze vader niet. Deze dierbare overledene
heeft zich ten volle ingezet om als kristen
en trouwe huisvader zijn leven rotsvast op
te bouwen en de gelovige lijn in zijn le-

ven door te trekken. Vroegtijdig echter kwam
de louteringsperiode in het familiale leven...
Zo heeft ook het lijden de dierbare overle-
dene gelouterd. Werkzaam en uiterst zorg-
zaam, tot het einde toe, was hij gereed om
op waardige wijze Gods oordeel tegemoet
te komen. Moge zijn droom in vervulling
gaan om samen met zijn geliefde vrouw te
leven in het Vaderhuis.

Heer, onze God en Vader, laat ook deze
overledene verder leven bij U, ondanks men-
selijk vallen en opstaan. Geef ons allen de
minnende kracht, eerlijk te leven om de
hemelpoort te mogen binnentreden. Amen.

Geliefde kinderen en familieleden, nog
geen twee jaar na moeder verlaat ik U plots
ook. Mijn vaderlijke dank om uw meeleven
en goede zorgen op mijn rustige levensavond.
In ons gebed en de H. Eucharistie, richte
de Heer van alle leven ons weer op.

Hij ruste in vrede.

De families :

TRONCQUO, DE BUS,
VAN DER LINDEN, DE CUBBER,
danken U.

Begravenissen Raoul, Marktplein, Brakel
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel