

Zij ruste in Vrede bij de Heer.

†

Tot vroom aandenken van

**MEVROUW**

**Marie-Prudence TRONCQUO**

weduwe van de Heer

**Frans VAN NIEUWENHOVE**

geboren te Zegelsem op 28 januari 1886 en  
godvruchtig in de Heer ontslapen te Brakel-  
Elst op 3 februari 1978, tijdig bediend met de  
H. Sakramenten der zieken.

Zachtjes aan, heel kalm en rustig is haar  
ziel tot de Heer teruggekeerd.

Haar vertrouwen in God, gegroeid tot een  
gelaten overgave en zelfs blijde verwachting  
legde over haar gelaat een rustige schoon-  
heid.

In die stille rust, dat ongekende voor de  
wereld is ze door het leven gegaan in diep  
geloof en trouwe beleving van haar gods-  
dienstplichten.

De kleine en grote miseries droeg ze met  
liefde en onderwerping, alles offerend in  
dienstbaarheid.

Haar taak is werkelijk afgewerkt, nu wacht  
haar het loon der getrouwen die gedurende  
hun leven de lamp der genade hebben brand-  
dend gehouden.

Mijn goeie kinderen, familieleden en ken-  
nissen, vele jaren zijn we in echte liefde  
samen geweest, ik dank u voor die goede  
gezindheid, voor die echte band die ons  
samenbracht. Ik dank u vooral, mijn kinderen,

die mij de laatste jaren tot het einde toe zo  
trouw bijstondt.

Laat die liefde nu verder spreken door ons  
bidden voor elkander.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Heer en Mevrouw Germain HANTSON-VAN  
NIEUWENHOVE Margriet en kinderen,

Heer en Mevrouw Alfred VAN NIEUWENHOVE-  
MEERSCHAUT Marie, kinderen en kleinkind,

Heer en Mevrouw Firmin VAN NIEUWENHOVE-  
DE MEULEMEESTER Bertha, kinderen en  
kleinkinderen,

Heer en Mevrouw Gerard VANUXEM-VAN  
NIEUWENHOVE Madeleine en kinderen,

De families TRONCQUO, VAN NIEUWENHOVE,  
DONCKERWOLKE, DE GEETER,

danken u voor de gebeden  
en blijken van deelneming.

de bleeckere-de cubber, oudenaarde