

Een goede vrouw maakt haar man gelukkig
en het getal van zijn dagen
wordt dubbel zo groot. (Wijsheid, 26, 1)



UITNODIGING TOT GEBED VOOR
MEVROUW

MARIA-ANNA TRONCQUO

Weduwe van de Heer Victor Van Der Hauwaert

Geboren te Zegelsem op 24 juli 1897 en godvruchtig
overleden te Ninove op 11 september 1992,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

*Gewezen lid van de
Cristelijke Bond van de Gepensioneerden*

Heer, wij mochten te gast zijn in uw huis,
en delen in de overvloed van uw genade.
Wij vragen U dat deze gaven vruchten dragen
van levend geloof en oprechte verzoening,
en dat wij mensen mogen worden
naar het beeld van Jezus uw Zoon.

(slotgebed 24^e zondag).

Als een mens zo lang te leven krijgt, 95 jaar, dan
heeft die heel wat meegemaakt, op alle gebied van
het bestaan, is er veel geweest om naar uit te kij-

ken, veel om moedig samen te doorworstelen, veel
ook om op terug te blikken met blijheid.

Na twee oorlogen en werken voor een gezin in
eenvoudiger maar zware tijdsomstandigheden,
kwam er de betrekkelijke rust van 't gouden jubi-
leum, maar sedert de diamanten bruilof de lasti-
ge opgave van moeizaam uit handen moeten ge-
ven.

Haar schuts en betrouwen bleef de rozenkrans die
dagelijks haar geloof en gebed begeleidde.

Even oud als vader mocht ze worden en, nu haar
leven onder ons voltooid is, bidden we met gelo-
vig vertrouwen en aandrang: dat ze mag opgeno-
men worden in Gods vrede, door de verlossings-
genade van de Heer Jezus, samen met haar en
onze dierbare overledenen in een nieuwe en ein-
deloze jeugd.

Onze Lieve Vrouw van Rozebeke, bid voor ons.

De families Troncquo - Roeland - Van Der Hau-
waert en Pieteraerens danken U voor de blijven
van deelneming in de rouw die ons treft.

De namis wordt opgedragen in de parochiekerk
van Rozebeke op 9 oktober 1992 om 18.30 uur.

Rouwcenter bvba Funeralia - Zwalm