

Ik zie de hemelen geopend. (Act. Apost. VII,55)



IN GODS' VREDE RUSTE DE ZIEL

van Mijnheer

HENRI TRONCQUO

echtgenoot van Mevrouw

Eugenie Herregodts

geboren te Zegelsem de 5 februari 1890 en godvruchtig overleden te St Maria-Oudenhove de 1 juni 1959, Gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden

Oudstrijder 1914-18

Heer, wie mag uw gast zijn in uw tent,
Wie wonen op uw heiligen berg?
Die onberispelijk is van wandel,
rechtschape van gedrag,
die in zijn hart de waarheid spreekt
en met zijn tong niet lastert.
Die zijn naaste geen kwaad doet,
geen smaad op zijn evenmens werpt,
wie zo doet,
wankelt in eeuwigheid niet.

(Ps. 15)

Zo kenden wij Henri, innig - goed en gediensig, in de weer om te helpen waar hij kon; ieverig voor zijn gezin en diep-gelovig.

Hij stamde uit een van die geslachten, waar het geloof en de getrouwheid aan Godsdiens en Kerk blijven bewaard en overgeërfd: Hij zelf muntte uit door mannelijke ernst en taie werkkracht; voor zijn familie was hij een nooit volprezen schat, voor zijn medemens een uitmuntend burger. - Daerom zeggen wij als van zelf: „Een goed mens heeft ons verlaten“.

Mijn beste echtgenote, samen hebben wij lief en leed gedeeld in arbeid en gebed. Ik dank u voor de hulp en steun in mijn leven. De kinderen zijn nu groot en zullen u helpen in uw ouden dag.

Mijn kinderen en kleinkinderen, verenigt u in liefde en vrede rond moeder en blijft voor mij bidden. Ook gij allen, beste familieleden en vrienden, denkt aan mij in uw dagelijks gebed.

H.Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)



Mw Henri TRONCQUO-HERREGODTS,

Hr en Mw André TRONCQUO-HAEGEMAN en kind Antoine,

Hr en Mw Roger TRONCQUO-V.D. DRIESSE en kinderen Daniël en Betty,

Hr en Mw Robert TRONCQUO-VANDERBRUGGEN en kind Marc,

De Familiën TRONCQUO, HERREGODTS,

DONCKERWOLKE, VAN DEN BOSSCHE

danken U van harte voor de blijken van deelneming in rouw en gebeden.

Uitg. B. Vanderzwaimen, koster, M.-Oud.