

" Ik kom weer tot leven, dan trekken wij  
verder, vertrouwde wegen, Hij voor mij  
uit, want God is zijn naam.

Al moet ik het duister in van de dood,  
ik ben niet angstig, U bent toch bij mij,  
onder uw hoede durf ik het aan."

( Ps. 23 )

†

Vandaag nemen we  
voor het laatst afscheid  
van hem die ons zo dierbaar was

DE HEER

**André TRONCQUO**

echtgenoot van  
**Mevrouw Gabriëlle DE PESSEMIER,**

geboren te Oudenaarde op 5 oktober 1941  
en overleden te Oudenaarde  
op 12 juni 1992.

Gezalfd met de H. Olie " in extremis."

Namis :

vrijdag 3 juli 1992 om 20 uur.

De laatste uren voor het einde,  
dan wordt die grote wereld klein,  
is plotseling alles onbeduidend,  
tot aan het laatste beetje pijn.

Wat wij zo indrukwekkend vonden,  
verliest zijn glans, verliest zij zin,  
maar achter de gesloten ogen,  
glanst een gigantisch groot begin.

( Toon Hermans )

Voor de blijken van deelneming  
in gebeden en rouw danken U

De families  
TRONCQUO, DE PESSEMIER,  
VAN DER LINDEN, LEMAGIE.

---

Rouwleiding bvba " RAOUL ", Brakel  
Drukkerij Devleeschouwer en Zn., Brakel

