

†

Dit weze een vrome herinnering aan
MEVROUW

Adolphine TRONCQUO

geboren te Zegelsem op 22 mei 1888 en
overleden in de St. Franciscuskliniek te Brakel-
Opbrakel op 4 september 1986.
Gesterkt door de HH. Sakramenten.

Haar kinderen en kleinkinderen
danken U oprecht voor uw gebed
en blijken van medeleven.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel
Begravenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel

Na een lang, eenvoudig en stil leven is
moeder van ons heengegaan.

Allen die haar gekend hebben weten dat zij
een braaf en goed mens was.

98 jaar geleden werd zij geboren als derde
uit een gezin van acht kinderen.

Op 7 januari 1914 huwde zij met Omer, en
kreeg vier kinderen waarvan het derde na
enkele maanden is gestorven.

Zoals zovelen bleef ook zij, gedurende haar
lang leven van leed en verdriet niet gespaard.
In 1962 verloor zij haar echtgenoot na deze
gedurende één jaar liefdevol te hebben ver-
zorgd.

In 1977 kwam haar oudste zoon Albert in
Frankrijk te overlijden.

Op een waardige en kristelijke wijze ver-
droeg zij deze beproevingen.

Gedurende nog vele jaren verbleef zij alleen
in haar eigen woning, zij wenste zo veel
mogelijk niemand tot last te zijn.

Op 91 jarige leeftijd werd zij ernstig ziek,
doch met een taaiheid haar eigen heeft zij
hiertegen gevochten, want zij hield van het
leven en van de natuur. Weliswaar werd zij
niet meer zoals vroeger, maar haar geheugen
is steeds helder gebleven en dit tot aan haar
dood.

Haar laatste levensjaren heeft zij in alle
stilte doorgebracht in het rusthuis te Zegel-
sem.

Heer wij zijn U dankbaar voor al het schone
en het goede dat gij ons door moeder hebt
gegeven.

Beste familie en vrienden laten wij haar ge-
denken met een vroom gebed, zij zal er U
dankbaar voor zijn.