

« Moogt gij in vrede leven, nu alles is volbracht ».



Uw gebed geleide op zijn tocht naar de eeuwigheid

DE HEER

René TORTELBOOM

weduwnaar van Mevrouw
Marie-Octavie VAN DAMME,

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 21 september 1892 en godvruchtig in de Heer ontslapen in de St.-Franciscuskliniek te Brakel op 20 december 1976 nadat hij de pauselijke zegen en de ziekenzalving had ontvangen.

Bidden wij voor deze overledene, die rustig stierf omdat hij zich bemind wist. Zijn naam houden wij in onze herinnering, en wij zijn dankbaar om de geestelijke erfenis die hij ons naliet :

de eenvoud van zijn geloof,
zijn gehechtheid aan kerk en priester,
eerlijkheid in woord en daad,
de wijsheid van zijn oordeel.

Het lange leven van deze man verliep voor zijn naastbestaanden met vastberaden goedheid, zorg voor zijn dierbaren, werklust bijna tot op zijn laatste levensdag, bereidheid tot dienstbetoon aan zijn kinderen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, houdt mijn levensbeeld steeds levendig en laat het niet vervagen : diepe en beleefde geloofsovertuiging, trouw aan de wekelijkse eucharistieviering, arbeid uit liefde en plicht voor hen die mij waren toevertrouwd. Hebt allen dank om de gezellige uren die ik bij u in familiekring mocht doorbrengen, om uw medeleven vooral tijdens mijn laatste levensdagen. Voor u, Julienne, een bijzonder dankwoord om de zorgen waarmee u me jaren omgeven hebt.

Heer onze God, wij danken U om de gave van dit leven. Wij vragen om Uw Geest, die troost en vrede brengt. Laat de warmte van die Geest onze dierbare overledene bezielen tot nieuw en onsterfelijk leven.

De families TORTELBOOM, VAN DAMME,
MORNIE, VAN HOORDE,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van kristelijke deelneming en danken U.

Drukk. De Ruyver - Brakel