

Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**Robert TROCH**

echtgenoot van Mevrouw

**Yvonne DE SCHRIJVER**

geboren te Erondegem, de 3 juni 1913 en schielijk overleden te Overboelare, de 11 juli 1958, gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Wij stippen hier de dood aan van een ware en godvruchtige kristen, van een wijze en voorbeeldige vader, wiens hart zich verheugd heeft in het gebed; die zijn leven in het beoefenen der deugden heeft doorgebracht; die de achting en de liefde genoot van al degenen die hem kenden; zijn naam betekende: goedheid, zachtmoedigheid, eerlijkheid, liefdadigheid.

Wij wenen over hem, omdat zijn steun, zijn versterkende kracht ons ontnomen is, doch wij troosten ons in de kristene hoop dat zijn goede werken en zijn voorbeeldig leven hem zijn voorafgegaan tot bereiding van ene onvergankelijke eeuwige zaligheid.

Bemide echtgenote, gij waart steeds mijn steun en mijn troost, en wij waren samen zo gelukkig, vooral omdat wij onze kinderen kristelijk en braaf konden opvoeden. De ziekte die mijn krachten stilaan ondermijnde stelde u alleen voor die zware taak. Met bewonderenswaardige moed en zelfverloochening hebt gij u gewijd én aan mijn verzorging én aan de opvoeding van ons gezin. Moge God u dit alles vergoeden.

Dierbare kinderen, de vreugde en de kroon van mijn leven, doet wat gij van mij gezien en geleerd hebt, blijft eens van zin en eens van hart. Vergeet mij niet in uwe gebeden en kommuniën.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Mevrouw Robert TROCH, geboren Yvonne DE SCHRIJVER:  
Mijnheer Willy TROCH:  
Mejuffer Yvette TROCH:  
Mijnheer Paul TROCH:  
Mejuffer Hilda TROCH:  
De familien TROCH, DE SCHRIJVER, VERHOEVEN en DE SUTTER,  
danken U van harte voor de blijken van deelneming  
in rouw en gebeden.

.....  
Drukkerij St.-Maarten, Erpe  
.....