

Hart van Jezus, hoop van hen die in U sterven,
ontferm U over ons. Litanie.



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

MARIE TRIMPONT

weduwe van Mijnheer Vital BROODCOORENS
Geboren te Michelbeke de 14 november 1869 en
aldaar godvruchtig overleden de 18 juni 1959,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen.

Zoals een prisma de verschillende kleuren van
een lichtbundel ontleedt, zo openbaart ook het
moederhart de veelzijdige goedheid van het hart
van God.

De duurbare overledene die de schone naam
droeg van onze hemelse Moeder, was écht goed,
dát is, altijd gereed om te geven.

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkin-
deren kunnen getuigen hoe die moederlijke goed-
heid jeugdig gebleven was in haar d'e op weg
was om eeuwelingen te worden.

Daar was haar onophoudende zorg voor het
dagelijks brood, haar voortdurende bekommernis
om het geestelijk heil van haar nakomelingen,
haar oprecht medevoelen met ieders leed en haar
trillend medeleven met ieders vreugde! Hoe
weldoende was niet die bovenaardse vrede die
haar eigen was zelfs tot op het sterfbed! Waarlijk
in onze moeder ontmoeten wij God.

Hewel zij de zorg voor anderen als zorg voor
zichzelf aanzag, toch werkte zij vol ijver aan
haar persoonlijke vervolmaking door gebed en
offer, tot op het ogenblik dat de Heer haar de
onvergankelijke kroon op het hoofd zette.

Beminde familie, ik ben lang bij u mogen blij-
ven. Het was u en mij een troost! Moge! gij
nu lang aan mij denken en kristelijk leven. Dat
zal u en mij een nieuwe troost en vreugde
wezen!

H. Maria, Moeder Gods, bid voor ons!



De familën BROODCOORENS, TRIMPONT,
UYTERHAEGEN, DE WOLF

danken voor de blijken van rouw en
de gebeden.

Uitg. Thomas M., Michelbeke