

Met hoop op verrijzenis.



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

MEVROUW

**Eva TRIFIN**

echtgenote van de Heer

**Albert DEBECK**

geboren te Rebaix op 27 augustus 1904 en  
overleden te Opbrakel op 6 mei 1969, gesterkt  
door de H. Sakramenten van onze Moeder de  
H. Kerk.

---

Tussen de Verrijzenis en de Hemelvaart van  
O.L. Heer, is haar ziel, verzezen uit het kranke  
lichaam, opgevaren naar de hemel. Zo vertrou-  
wen wij omwille van de barmhartigheid van  
God en haar leven van toewijding.

Zij heeft alles goedgegaan voor haar man en  
kinderen. Met deze woorden kan men heel  
haar leven samenvatten. En als een beloning  
reeds op aarde heeft haar kleinkind vreugde  
gebracht in haar leven.

Mijn goede man en kinderen heb dank voor  
uw liefde en zorgen. Laat de herinnering aan  
mij voortleven in uw gedachten en bidt voor  
mij.

Gebed : God, Gij die uw almacht het meest  
toont door te sparen en te ontfermen, laat uw  
dienares Eva genieten van uw mateloze barm-  
hartigheid, opdat zij, die hoopte op uw belof-  
ten, uw eeuwige glorie moge genieten.

Dat zij ruste in vrede !

Voor uw gebeden,  
Voor uw kristelijke deelneming,  
danken U van harte

De families TRIFIN, DEBECK, WALLEMACQ  
en D'HAENENS,

R. Van der Geynst, Everbeek.