



BID VOOR DE ZIEL  
VAN DE HEER  
**Gerard Triest**

echtgenoot van Mevrouw  
SUZANNE D'HEER

geboren te Schoonaarde op 27 mei 1906 en  
er overleden op 16 maart 1966. Voorzien  
van de HH. Sakramenten der stervenden  
en van de Pauselijke zegen «in extremis».

Ere district commissaris v. Boënde (Congo)  
Voorzitter van de C.O.O.

Erelid van de Bond van het H. Hart.  
Veremerkt met versch. burgerl. eretekens.

Gans het leven van de dierbare overledene  
was een dienst voor God en een dienst  
voor de naaste. Hij heeft God gediend in  
de persoon van de naaste. Hij zocht steeds  
contact met God en contact met de naaste.  
Gans zijn leven was een dialoog met God  
en een dialoog met de naaste om God en  
de naaste beter te kunnen dienen.

Als leek beziel met een missionarisgeest  
ging hij voorbij al goed doende. Door woord  
en daad bracht hij ook de blijde boodschap  
aan de armen. Gans zijn loopbaan was be-  
ziel met een leidende gedachte: Ik ben  
hier niet gekomen om gediend te worden  
maar om te dienen, namelijk: mijn God  
en het Kongolese volk.

Zijn zeer scherp verstand, zijn zeer grote  
arbeidslust en arbeidskracht, zijn zeer gro-  
te organisatiegeest gepaard met geestdrift,  
edelmoedigheid, gelijkmoedigheid en groot-  
moedigheid deden hem wonderen verrich-  
ten bij het Kongolese volk. Ja grote man-  
nen laten onuitwisbare voetsporen na in  
het zand van deze onzekere, onrustige  
onveilige tijd zo zegt de dichter Longfellow.

De dierbare overledene was ervan overtuigd  
dat deze tijd niet alleen geleerde mannen  
en technikers en organisatoren nodig heeft  
maar ook nog gelovige mensen, stille hel-  
den, stille heiligen, die trouw op hun post,  
iedere dag stipt hun plicht vervullen, in  
het licht van God en van de eeuwigheid,  
maar ook in het licht van hun omgeving,  
hun werkmidden. Pas na het heengaan van  
de dierbare overledene beseffen wij wie hij  
eigenlijk was en wat hij eigenlijk deed.

Dierbare echtgenote en familieleden, ik had  
toch nog zo graag bij u gebleven want wij  
waren toch zo gelukkig samen; maar de  
goede God heeft het anders gewild: «Zijn  
heilige wil geschiede.» Mijn laatste wens  
is: «Blijft bidden, blijft betrouwen, blijft  
mekaar beminnen». Na een rusteloos leven  
ga ik elders rust vinden, namelijk bij God  
de goede Vader, bij onze dierbare ouders,  
bij onze dierbare zuster. Daar zullen wij  
mekaar terugzien voor altijd.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Mevrouw Gerard TRIEST - D'HEER,  
De families TRIEST - D'HEER en DE LAT-  
HAUWER - MALFLIET,

**BEDANKEN.**

R. Uyttendaele, Schoonaarde