



Vroom en dankbaar aandenken aan  
de Heer

## Robert Trenoye

echtgenoot van  
Mevrouw Suzanne Dubucq.

Geboren te Geraardsbergen op 8 januari  
1915 en godvruchtig overleden te  
Geraardsbergen op 17 november 1989,  
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Een goede man heeft ons verlaten. God  
gaf hem vele gaven die hij, door wils-  
kracht en werkzaamheid heeft ontplooid om  
vele vrienden en gelukkige mensen te ver-  
werven.

Robert hield van planten, bloemen en  
de rijke natuur. Zijn werk, zijn vele re-  
laties waren voor hem de weg tot re-  
aliseren van goedheid en dienstbetoon. So-  
ciaal bewogen, leefde hij mild mee met  
de mensen in nood. Hij leefde niet voor  
zichzelf.

---

begr. van den driessche,

Zijn waardig gedragen lijden liet hem toe  
rustig afscheid te nemen van allen die  
hem zo dierbaar waren. Robert ge blijft  
een man om van te houden.

Beminde echtgenote, eeuwige dank voor al  
het goede en duurzame in de opbouw van  
ons gezin en ons bedrijf betoond. Onster-  
felijke waardering voor de zorgen, me  
graag geschonken, dag en nacht, om me  
te sterken en te bemoedigen, met de vrees  
voor ogen dat de scheiding te vroeg zou  
komen.

Geliefde kinderen, kleinkinderen, vele  
vrienden, dank om alles wat in liefde en  
genegenheid werd bewezen. Bewaart de  
herinnering aan mijn werk en leven voor  
u allen, en geef mij de zekerheid van een  
goed gebed voor mijn eeuwig geluk.

Vaarwel Robert, in de Heer zien we u  
nog terug...

De families

Trenoye, Dubucq,

Capriau, Bourguignon,

danken u.

---

Druk. De Nayer, Moerbeke