

A
V V K
V

*Mijn taak is af, mijn werk volbracht.
Ik zal met blij verlangen,
mijn loon uit Gods hand ontvangen!*

Dankbaar herdenken aan de heer

Robert TRAVERS

echtgenoot van

Jacqueline MARTENS

Dit leven begon te Brugge op 9 oktober 1931, en is zo onverwachts in de handen van God teruggegeven te Oudenaarde in het Onze-Lieve-Vrouwe-Ziekenhuis, op woensdag 19 september 1979, gesterkt door het Ziekensacrament.

*Promotor van de Bond Zonder Naam
Wijkmeester K.W.B.-Oudenaarde
Voorzitter pronostiekvrienden Ronse
Lid van verschillende verenigingen*

Voor uw gebed en medeleven danken U van harte:

Jacqueline Martens *zijn echtgenote*

Geertrui Travers
Bart Travers
Koen Travers
Joost Travers

zijn kinderen

De families Travers-Depoorter,
Martens-Verwee-Travers.

Bob was joviaal, vriendelijk, een goed bekende in onze parochie, in zijn omgeving. Hij was werkelijk een «Mens onder de mensen». Velen mochten genieten van zijn vriendschap en dienstbaarheid. Met zijn opbeurende woorden kon hij enthousiasme verwekken voor vele goede dingen. Zijn levenswandel was diep christelijk en consequent naar oud vlaamse traditie. Het is dan ook in droefheid dat wij van hem afscheid nemen.

Vooral in zijn gezin laat hij een leemte achter: Bij zijn echtgenote die hij zo liefhad en van wie hij zoveel genegenheid en steun ondervond, ook wanneer het al eens moeilijk ging.

De kruisjes waren immers niet vreemd in dit korte maar o zo mooie leven. Iedereen kende zijn zorg en kommer voor Lieveke, die hem zo nauw aan 't hart lag. Moedig hebben beiden dit offer aanvaard.

Ook bij zijn kinderen, die met hem een goede vader verliezen, zal het verdriet niet vlug wijken, terwijl hun gebed er een van dankbaarheid zal zijn.

Wij zijn U dankbaar Heer, voor al het goede dat wij van U door hem ontvingen, en waardoor hij een blijvend teken is geworden van uw liefde.

Vaarwel, mijn liefste echtgenote, in ons huwelijk waren wij ontzettend gelukkig.

Vaarwel Trui, Bart, Koen, Joost, wees een steun voor moeke! Ikzelf ben op weg naar Lieveke.

Vaarwel, beste familieleden en goede vrienden, van wie ik zoveel hield. Uw gebed is mij tot troost bij God.

Heer, geef hem de eeuwige rust!
H. Amandus, bid voor hem!