

†

Liefde en dankbaarheid
nodigen ons uit
het aandenken te bewaren aan

MEVROUW

Clara TOURNET

weduwe van de heer

Albert BENOOT

geboren te Eke op 22 maart 1914 en overleden
te Gent in "Maria Middelaers" op zaterdag
21 januari 1995,
gesterkt door de Ziekenzalving.

Goedheid maakt beminnelijk !

Deze woorden zijn zeker van toepassing op deze
goede moeder.

Zij was een werkzame vrouw, bekommerd om haar
kinderen en kleinkinderen.

Een graag geziene figuur door de vele mensen die
haar winkeltje binnenkwamen en door haar bureu.

Voor iedereen had ze een goed woordje en een
vriendelijke lach.

Zij was steeds bereid tot dienstvaardigheid en hield
van gezelschap en gezelligheid.

Vrij vlug heeft de ziekte haar krachten afgenomen en
gevoerd naar de dood. Zelfs tijdens haar lijden was
ze moedig en vooral dankbaar om de vele goede
zorgen van kinderen en kleinkinderen, van het zie-
kenhuispersoneel en van zuster Majella, die haar da-
gelijks bijstond en troostte.

Wij geven haar nu in Gods hand en geloven dat Hij
haar nu in zijn liefde laat leven.

Beminde kinderen en kleinkinderen, bid voor mij, be-
min elkander en blijf één in herinnering aan mij.
Heer, schenk haar nu de verdiende rust bij U en wil
ons daar eens en voor altijd met haar verenigen.

Johan en Linda BENOOT-VAN BENEDEN *haar kinderen;*
Kenny BENOOT,
Kristof en Marijke BENOOT-IMPENS,
Stijn BENOOT, *haar kleinkinderen;*
de families TOURNET-BENOOT-DUPRÉ en GODEFROID,

*danken u voor de blijken
van christelijke deelneming.*

Namis: woensdag 8 februari 1995 te 19 uur.

Drukkerij DEBOCK-Asper

Begraaf. VAN LABEKE-Gavere

