

†

Bidden wij voor de eeuwige rust in de vreugde
van de Heer

van Mevrouw

Rachel TORTELBOOM

echtgenote van de Heer
ADOLF D'HAEYER,

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 27 februari
1907 en zacht in de Heer ontslapen in de kliniek
van het H. Hart te Oudenaarde op 5 januari 1968,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Zij was een rechtzinnige, plichtgetrouwe, zorg-
zame en doorbrave vrouw met een hart van goud.

Zelf had zij een zwakke gezondheid, maar dat
liet zij niet blijken als zij maar haar echtgenoot
die haar zorgen nodig had, daadwerkelijk kon
bijstaan. Zij was een voorbeeld van echtelijke
trouw en kristelijke geloofsbeleving. De laatste
tijd drukte de pijn haar neer en begonnen haar
krachten te verzwakken, maar toch leefde zij van
de hoop dat God het met haar goed voorhad.
Zij is dan ook schoon gestorven en overgegaan
naar het eeuwig geluk dat God haar heeft voor-
behouden.

Lieve echtgenoot, ik dank U voor de steun al
de jaren van ons huwelijksleven en voor het diep
meevoelen met de ziekte, die mij langzaam on-
dermijnde. Blijf voor mij bidden en God zal U
lonen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.



Heer Adolf D'Haeyer, haar echtgenoot.

De families Tortelboom, D'Haeyer, De Temmer-
man, De Pessemier,

danken U voor uw gebeden en blij-
ken van kristelijke deelneming.

Jos. De Vleeschouwer, Neerstr. Nederbrakel