

Ik geloof in de Verrijzenis en het eeuwig leven.  
(Symbolum)

## BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

### Margaretha-Maria Tortelboom

echtgenoot van

#### Mijnheer Cyriel De Brackeleer

geboren te Sinte Maria-Oudenhove, den 19 Juli 1913  
en godvruchtig overleden te Sint Maria-Lierde, den  
6 Mei 1944, gesterkt door de H. H. Sakramenten  
der stervenden.

Heer ik heb U gezocht met geheel mijn hert, ik heb uwe geboden in mijn hart verborgen om niet tegen U te zondigen, ik heb mijn genoegen gevonden in den weg uwer getuigenissen gelijk in groote rijkdommen. Ps CXVIII 18, 14.

Zorgen, waken en last hebben niet gebaat om de beminde in ons midden te behouden. Het lieflijk kind weet zijn moeder in den hemel — een kinderhart en een moederhart voelen en leven samen, wisselen en deelen bovennatuurlijke schatten, de werking van den H. Geest.

Ween niet, geslagen echtgenoot, als een troosteloze; uw geloof in de latere hervereeniging met uw geliefde echtgenoot weze uw sterkte. Margriet wist christelijk te lijden. Zij wist haar leed te hullen in diep zwijgen — die kostbare gave van godvruchtige zielen — en om geen reden den evennaaste er onder laten lijden.

Beminde ouders, heb dank voor uw zorgen vergeet nu ook uw kind niet. Mijn geliefde zusters, broeders, bidt voor mij, mijn kindje weze de blijvende band met u.

Cyriel, zorg voor ons kind, onze troost was het op aarde; gij draagt nu de zorg alleen; ik waak over u beiden. Het gebed alleen kan de scheiding breken en ons gezamenlijk geluk voortzetten tot de eeuwigheid.

H. Maria, troosteres der bedrukten, bid voor ons.

Uitg. Lafort, S<sup>te</sup> Maria-Lierde.

De familiën TORTELBOOM, DE BRACKELEER,  
DE TEMMERMAN en DE CLERCQ

*zeer gevoelig voor de blijken van kristene deelname  
\* en gebeden bij het afsterven van hun teergeliefde  
echtgenoot, moeder, dochter, schoondochter, zuster,  
schoonzuster, tante, nicht en bloedverwante.*

DANKEN U.