

Geloofd zij Jezus Christus.

BID VOOR DE ZIELERUST VAN MEVROUW

## **JULIA TORTELBOOM**

weduwe van **Albert KINDT.**

Geboren te St.-Maria-Oudenhove op 10 december 1923 en overleden in het St.-Elisabeth-ziekenhuis te Zottegem op 26 juni 1988.

Gesterkt door de HH. Sakramenten.

Bestuurslid van de KVLV en van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden.

Op de sterfdag van Julia, zondag 26 juni, spreekt de H. Schrift over leven en dood: een werkelijkheid die ieder mens aan de lijve ervaart.

Jezus reikt ons zichzelf aan als diegene die leven geeft aan ieder die in Hem gelooft.

Door Hem kunnen wij opstaan tot nieuw leven.

Heer, onze God,

in mensen komt Gij ons tegemoet, in hun gelaat kunnen wij U herkennen.

Wij bidden U

dat wij aan deze uitnodiging niet voorbij gaan, maar gastvrij en ontvankelijk worden

voor ieder die uw profeet kan zijn

en ons op zijn manier verhaalt

van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer,

die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest,

God door de eeuwen der eeuwen. Amen ».

Julia heeft in haar gezin schone, maar ook moeilijke dagen gekend, vooral toen haar echtgenoot in zijn werk voor zijn gezin zo zwaar werd getroffen: zij heeft jarenlang met hem meegeleden. Het was een kruisweg. Haar kinderen leefden met hun vader en moeder dat leed mee.

Alleen gevallen heeft zij, naar het voorbeeld van Jezus zich totaal geschonken aan haar kinderen en kleinkinderen aan haar medemens-en.

In de kristelijke beweging en op parochiaal vlak zette zij zich volledig in.

Men zal haar missen!

Dierbare kinderen en kleinkinderen en allen die haar werkzaam hebben gezien in dienst van Christus' liefdeboodschap zullen in dankbare herinnering voor haar zielerust bidden.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn vrouwen.

De families

TORTELBOOM, KINDT,

DE TEMMERMAN, VAN TURTELBOOM,

danken U.

Namis: zondag 14 augustus om 8.30 u.

---

Drukk. Hans Maginet, SMO

Rouwleiding Van Asbroeck, SMO