

Tot U, Heer, richt ik mijn geest.

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

## HUBERT TORTELBOOM

echtgenoot van Mevrouw

**LEONA DE VUYST**

geboren te Sint-Maria-Oudenhove, op 25 januari 1925 en godvruchtig in de Heer ontslapen in de St. Elisabethkliniek te Zottegem, op 5 januari 1978, nadat hij de pauselijke zegen en de ziekenzalving ontvangen had.

---



De families **TORTELBOOM**, **DE VUYST**,

**DE TEMMERMAN** en **HAEGEMAN**,

danken u erkentelijk voor alle blijken van medeleven in hun rouw.

---

In zijn laatste levensjaar heeft deze dierbare overledene ziekte en pijn gekend, leefde nu eens in hoop op beterschap, dan weer in het verre vooruitzicht van de dood. Langdurige ziekten hebben tijd om na te denken : dit nadenken en zijn toenemende kwaal hebben Hubert ogenblikken van groot verdriet bezorgd. Als een troostende engel heeft zijn echtgenote steeds aan zijn lijdensbed gestaan, zowel in het ziekenhuis als thuis. Het bezoek van zijn kinderen aan hun zieke vader was de blijk van dankbaarheid om het goede dat hij voor hen steeds nastreefde, om de liefde waarmee hij steeds zijn gezin bejegend had.

Dierbare echtgenoot en beste vader, nog in de bloei van uw jaren zijt gij ons ontvallen. Wij wilden u nog zoveel goedheid, zorg en steun geven. Heb dank om hetgeen gij in ons leven betekend hebt. Als gelovige mens weten wij dat ons gebed over de dood heen u helpen kan.

Daarom bidden wij : « God, beoordeel deze mens naar de vruchten van zijn goedheid, naar de zorg voor zijn dierbaren, naar zijn hulpvaardigheid. Laat hem daarom verrijzen tot een nieuw leven en laat hem voor eeuwig delen in Uw liefde, Heer. Laat ons zo door het leven gaan, dat wij onze duurzame overledene Hubert eens bij U in het eeuwig leven mogen terugzien ».