

"Heer, reik mij Uw hand en spreek Uw redend woord".



DANKBAAR AANDENKEN  
aan de Heer

## **Alfons Joseph TORTELBOOM**

echtgenoot van Mevrouw  
**MARIA VAN DAMME**

geboren te Sint Maria-Oudenhove op 26 maart 1909 en godvruchtig overleden in de Sint Franciscuskliniek te Brakel op 21 juli 1980, nadat hij de Pauselijke Zegen en de Ziekenzalving ontvangen had.

Wat is het leven? Een rook die henenvaart, een ademtocht die voorbijgaat. De mens beschikt slechts over een beperkte tijd, waarin hij een bepaalde taak te vervullen heeft: "De mens is als gras dat spoedig verdort, hij bloeit maar zo kort als een veldbloem. De storm strijkt er langs en hij is niet meer, er blijft geen spoor van hem over". (Ps. 103)

De tijd die Joseph gegeven werd heeft hij benut om een goede echtgenoot en een plichtbewuste vader te zijn door zijn zorg, arbeid en belangstelling voor zijn gezin. Zijn werkkijver en zijn wijs vooruitzicht bezorgden zijn kinderen de mogelijkheid om hun plaats in te nemen in het leven. Zijn heengaan veroorzaakt voor zijn naastbestaanden een leemte in hun leven die slechts

nog wat aan te vullen is door het dankbaar aandenken aan wat deze mens voor hen gedaan en betekend heeft.

Dierbare echtgenote, samen hebben wij de goede en de kwade dagen beleefd, samen waren wij sterk in de wisselvalligheden van het leven. In dankbare gedachtenis aan vader zullen onze kinderen nu uw sterkte en steun zijn. Dank u om uw begrip en goedheid.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, steeds hebt gij mij met eerbied en vriendelijkheid bejegend, aldus uw kinderlijke genegenheid uitdrukkend. Schenkt moeder nu de troost van uw blijvende goede onderlinge verhouding en blijf mij, naast uitwendige gedachtenissen, ook in het diepste van uw gemoed indachtig, door samen met al onze familieleden mij bij God aan te bevelen: "God, Gij hebt ons het gebod gegeven vader en moeder te eren. Toon Uw milde barmhartigheid aan ons vader, die zo plots van ons is heengegaan. Laat ons hem weerzien in de vreugde van het eeuwig Licht. Door Christus, onze Heer. Amen".

**De families TORTELBOOM, VAN DAMME,  
DE TEMMERMAN en BOGAERT**  
danken U voor uw bliken van Kristelijke  
deelneming.

Drukk. Van Ruyskensvelde - Tel. (091) 60 05 78