

«Welaan dan, gij goede en trouwe dienaar,
treed binnen in de Vreugde van de Heer»

Dankbaar gedenken wij in onze gebeden

DE HEER

Paul-Joseph-Cornelius TORRELLE

weduwnaar van Mevrouw Esther DE BISSCHOP

Industrieel

Voorzitter van de Vriendenkring Oudstrijders '14-'18

Eredeken Emeritus van de Arbeid

Commandeur in de Leopold II-orde

Officier in de Leopoldsorde

Officier in de Kroonorde

Médaille d'Or du Mérite Fédéral Professionel, France

Pro Ecclesia et Pontifice

en andere eretekens.

geboren te Pervijze op 28 september 1894 en god-
vruchtig overleden te Oudenaarde op 9 juni 1982, ge-
sterkt door het Heilig Sacrament der Zieken en de Pau-
selijke Zegen „in articulo mortis”.

Zijn natuurlijke charme, zijn rechtgeaardheid en werk-
lust, zijn spontane hartelijkheid en zijn fijngevoelige at-
tenties lieten bij ieder die hem kende, een beeld na van
een man van principes, wijskracht en vriendelijkheid.

Hij stampte hier letterlijk uit de grond, een bloeiende
zaak, die hij met hart en ziel beheerde en in gans de
streek en verder gekend.

Voor zijn vrouw, die hij te vroeg verloor, was hij de lieve
echtgenoot die haar met zorg omringde en haar voor
elke pijn heeft willen sparen.

Zijn kinderen en kleinkinderen waren zijn fierheid, elk
had een speciaal plaatsje in zijn gevoelig hart. Hij eiste
veel van hen, omdat hij streng was voor zichzelf.

In tijden van nood nam hij met onbaatzuchtige moed
het lot van stadsgenoten in handen om ze veilig naar
huis terug te brengen. En dit alles met een rotsvast ge-
loof en christelijke overtuiging, waarin zijn zondagsmis
en wekelijkse H. Communie hem een sterke steun wa-
ren. Elke taak die hij ter harte nam, volbracht hij met bij-
na scrupuleuse nauwkeurigheid; maar door heel zijn
werk was de mens hem steeds dierbaar.

Almachtige, goede God, wij danken U, voor zijn rijke
gaven en voor al hetgeen hij voor ons gedaan heeft.
Laat hem nu thuiskomen bij U en van Uw vreugde en
Heerlijkheid genieten. Schenk ons de geest van liefde
en goedheid van Jezus om voor elkaar een troost te zijn
op de weg die voor ons ligt.

O.L.Vrouw van Kerselare, bid voor ons.

De familie DESTROOPER-TORRELLE

De familie TORRELLE-MAELFAIT

danken U voor uw medeleven en meebidden.