



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Rita TORREKENS

echtgenote van
Clement BOURDEAUD'HUY

geboren te Appelterre op 24 februari 1939
en thuis overleden in familiekring
op 3 december 1999,
voorzien van de HH. Sacramenten der zieken.

Onderwijzeres op rust.

Uw aanwezigheid en uw medevoelen
waren voor ons een troost,
wij danken U ervoor.
De familie.

*De namis wordt opgedragen op
donderdag 30 december 1999 om 18.30 uur
in de Sint-Pietersbandenkerk te Brakel-Nederbrakel.*

Begr.-Fun. b.v.b.a. Raoul, Brakel, Tel. 055/42 24 49

Moeder,

Tijdens heel je leven heb je kinderen bemind.
Je zette zich voor hen in en leerde hen mooie dingen.

Je toonde hen hoe gelovig te leven
en leerde hen jouw vrome waarden.
Ook ons heb je dit geleerd.

Je deur stond altijd open voor zij die je nodig hadden,
geen afstand was te ver om iemand te helpen.
Je was een toevlucht voor je kinderen,
oplossingen lagen binnen handbereik,
iedereen kon op je rekenen.

Samen met je collega's kende je vele mooie momenten
en verwachtte deze verder te beleven in alle rust.
De lang verwachte rust duurde niet lang en werd angst.
Want jouw kostbaarste bezit werd getroffen.

Toen je om hulp hebt geroepen,
heb je onze doofheid doorbroken.
Maar onze hulp mocht niet meer baten,
onze aanwezigheid hielp je niet, tegen je eenzame strijd.
Een oneerlijke strijd, want niets was opgewassen tegen
datgene wat jou overkwam.

Het deed je pijn, veel pijn ...
alleen al te vermoeden,
dat je, je kleinkinderen, niet meer zou zien.
Dat je hun lieve woorden niet meer zou horen.
Dat je hun zachte knuffels niet meer zou voelen.
Schatje, mama, oma, ... Rita we houden van jou,
Je bent ver weg van ons,
Maar de herinnering aan jou is dicht
en blijft in ons hart.

We hopen je ooit nog eens weer te zien,
samen en gelukkig bij al de anderen die
jou reeds zijn voorgedaan en waaraan we net als jij
nog steeds aan denken.

