

Heer, niet onze, maar Uw wil geschiedde.

†

TOT DANKBAAR AANDENKEN AAN

HEER

Martin TORREKENS

echtgenoot van

Mevrouw Jeannine VANLIERDE

geboren te Goferdinge

op 23 januari 1932 en na een langdurige ziekte overleden in het A.Z. te Gent op 7 september 1983, gesterkt door de H. Sakramenten.

Heer God, ik wist niet dat mijn leven nu reeds zou ten einde lopen en dat ik zou moeten afscheid nemen van allen die mij dierbaar waren en van de vele dingen die met mij vergroeid waren.

Geduldig en moedig heeft hij de beproevingen gedragen, gesterkt nochtans door de goede zorgen en de genegenheid waar mee hij werd omringd. De lege plaats die

hij zal achterlaten zal moeilijk kunnen gevuld worden. Alleen de tijd is daartoe bij machte.

Lieve echtgenote, veel te vroeg zijn we hier op aarde van elkander gescheiden, toch dank ik U voor de echte, vrome en meevoelende liefde die ik van U heb mogen ontvangen, bijzonder gedurende mijn ziekte.

Mijn kleine Pascale, denk steeds aan uw papa die u zo lief had, wees nu een troost voor mama, ik waak over U beiden vanuit de hemel.

Mijn liefste ouders, beste familieleden en vrienden, dank om uw medeleven, bidt allen voor mij.

De families TORREKENS, VANLIERDE
FOSTIER en VANDRIESSCHE

danken U om de blijken van kristelijk deelneming in hun rouw.

Rouwondern. Andries

drukk. vdm