

Na lijden komt verblijden.
Kwam na lijden geen verblijden,
dan ware lijden groot verdriet.
Maar omdat na lijden komt verblijden,
daarom veracht ik het lijden niet.

†

Door dit vroom aandenken vragen wij een gebed
voor de zielerust van

Mevrouw

MARIA TORREKENS

weduwe van de Heer

PIERRE DENIE

geboren te Nederbrakel, op 27 maart 1877, en
godvruchtig overleden te Brakel, op 7 mei 1973,
voorzien van het H. Sakrament der zieken.

Voorzitster van de
Christelijke Middenstands- en Burgersvrouwen
en lid van alle godsdienstige genootschappen.

Deze woorden prevelde onze duurzame overledene
nog enkele dagen voor haar sterven. En inderdaad,
zoals haar goddelijke Meester, werd ook zij na een
zo schoon, lang en rijk leven, in haar levensavond
nog hard beproefd door het lijden, om zoals het
goud in de smeltkroes, door het lijden zich te
louteren en zich los te maken uit de banden van
het aardse, zodat zij er kon naar verlangen ont-
bonden te worden om eeuwig te leven met Kristus,
die zij haar leven lang van ganser harte bemind en
gediend had.

Allen die haar gekend hebben, en dat zijn er
ongetwijfeld zeer velen, zullen de schoonste her-
innering mogen bewaren van onze duurzame over-
ledene. Haar leven was bepaald door haar rotsvast
geloof, door haar innige godsvrucht tot de moeder
Gods en tot de H. Jozef. Leven was voor haar
bidden, goed zijn en helpen.

Met vertrouwen bevelen wij dan ook haar ziel aan
Gods barmhartigheid aan, dat Hij haar nu opneme
in het hemels Vaderhuis tot eeuwig leven in rust
en vrede.

Beste familie en gij, mijn goede en trouwe helpster
Clara, ik dank u voor uw genegenheid, voor uw
lange, trouwe dienst en voor uw vele geduldige
zorgen. Moge de algoede God er u om lonen. Bidt
nu tot God dat Hij mij genadig weze.

Beste vrienden, kennissen en geburen, uw genegen-
heid en uw attentievolle bezoeken deden me telkens
zeer veel genoegen. Ik dank er u ook ten zeerste
om; denkt ook nu nog eens aan mij in een vroom
gebed.

H. Hart van Jezus, geef haar de eeuwige rust.
Maria, hulp der kristenen, bid voor ons.

H. Jozef, patroon van de goede dood, spreek
voor ons ten beste.

De families TORREKENS,
DENIE,
VAN DER LINDEN,
MARROYEN.

danken voor uw blijken van deelneming.

Drukk. De Ruyver, Brakel - Tel. 434.70