

De Heer is verrezen ! Alleluia, Alleluia !

†

Gedenk in uw gebeden

Jozef TORREKENS

geboren te Sint-Blasius-Boekel op 20 maart 1897 en er wonende godvruchtig overleden in de Sint-Elisabethkliniek te Zottegem op 28 april 1984.

Gesterkt door de sacramenten.

Lid van het pauselijk missiewerk Voortplanting van het Geloof en van de confrerieën van de H. Blasius, de H. Katarina en de H. Margarita.

Met de dood van Jozef verdwijnt uit onze parochiegemeenschap onze oudste mannelijke parochiaan.

Onze dierbare overledene was - al woonde hij sinds vele jaren alleen - een gelukkig man, zorgzaam en werkzaam. Oersterk van gestel beredderde hij zelf, tot voor enkele weken, zijn doening en hij vond er zijn genoegen in nog een beetje als gewezen landman het boerenbedrijf mee te volgen.

Jozef vond er eveneens zijn genoegen in, milddadig als hij was, zijn steun te geven als men op hem beroep deed.

Als goed christenmens, die indertijd trouw ter kerke kwam, kwam hij de laatste tijd af en toe nog eens. Het zal wellicht de eerste keer geweest zijn dat hij nu zijn Pasen niet in zijn parochiekerk maar in het ziekenhuis moest houden waar hij sinds enkele weken was opgenomen.

Dierbare nicht Alice, u dank ik in het bijzonder voor uw vele zorgen en bezoeken bij mij thuis en in het ziekenhuis. Gij waart

samen met uw kinderen mijn grote steun. Zonder u zou mijn leven veel eenzamer geweest zijn.

Dierbare schoonzuster, neven en nichten, dank u eveneens om uw gebeden.

Aan allen, geburen en aanwezigen die mij gedenken, vaartwel en tot weerziens in het vaderhuis.

Moge de verrezen Heer hem opnemen in de hemelse verheerlijking.

De families

TORREKENS - DESPIEGELEIRE

danken U voor uw blijken van deelneming in hun rouw en gebed.

Begraaf.-Funerarium R. De Pauw-Moreels
Zwalm-Beerlegem - Tel. (055) 49 90 12