



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

HORTENSE TORCQUE

weduwe van de Heer
HILAIRE BOULAERT

geboren te Ronse op 2 augustus 1891 en er
godvruchtig overleden, op 30 augustus 1974,
gesterkt door de laatste H. Sakramenten.

Lid van de bond van het H. Hart.

Een goede moeder, een werkzame vrouw is
naar de Heer gegaan. Haar hoge ouderdom
bleef voor haar een zegen, een eenvoudig,
eerlijk en gelukkig bestaan. Zij had geleerd
in de stilte, de Heer van het leven te ontmoeten.
Hem met Maria te bidden om geduld en
goedheid voor de medemensen, blij te worden
om de gaafheid van het dagelijks herbeginnen.
In vriendschap met de mensen leefde zij,
in vriendschap met God stierf zij. Hij zal
haar opnemen in het eindeloos geluk van
zijn heerlijkheid.

Beminte kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, met liefde en toewijding hebt
ge mij omringd en mij veel getroost. Weet dat
ik u zeer hartelijk dankbaar ben. Wees nu
goed voor elkander en de Heer lone het u.

Dierbare familieleden, vrienden, hartelijke
dank voor de vele blijken van genegenheid en
troostvolle attentie's. Bidt nu allen voor mijn
zielerust en tot zalig weerziens.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Begräfenissen Devos & Zoon, Groenew., Ronse

De Heer en Mevrouw Clement BOULAERT-
PARENT, kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Florimond LAUWERIER-
BOULAERT, kinderen en kleinkinderen,

De families TORCQUE, PROVOST,
BOULAERT en FLAMANT,

**danken U voor de blijken van innige
deelneming in de rouw die hun treft.**