

†

Gedenk in uw gebeden de ziel van

MIJNHEER

**HENRI TORCQ**

WEDUWNAAR VAN MEVROUW

**Victorine VANDECATSEYE**

OUD-STRIJDER 1914-18

Oorlogsinvalidie — Yzerkruis

Overwinningsmedaille — Vuurkruis

Order Leopold met Zwaarden

Kroonorder met Zwaarden en alle Oorlogseretekens

geboren te Ronse op 3 september 1894  
en er overleden op 28 oktober 1965, voorzien van  
de genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Enkele dagen na zijn dierbare echtgenote is ook Henri zacht in de Heer ontslapen. Ze waren samen gekomen en deelden elkaars lijden en waren wederzijds een opbeuring voor elkaar. Nu zijn ze samen opgegaan naar een beter leven. Henri heeft de laatste jaren van zijn leven vele beproevingen doorstaan. Hij heeft moedig zijn kruis en dat van zijne zieke vrouw gedragen; hij heeft het geduldig gedragen als een kristene mens.

Hij heeft zijn kruis gedragen na de Heer, die gezegd heeft: "Wie zijn kruis draagt en Mij volgt is mijn leerling. Wie in Mij gelooft zal het eeuwig leven hebben".

Hij is altijd een brave en werkzame man geweest en genoot de achting van al zijn kameraden. Nu heeft hij het loon van zijn werken ontvangen. Hij is gesterkt door de H. Sakramenten, gans voorbereid, opgegaan naar zijn Heer. Hij is een zalige dood gestorven.

Druk. Pierre Everaert, Barrière de Fer, Ronse

Wij mogen dan ook verhoplen dat hij reeds de troostende woorden van zijn Meester heeft vernomen: Kom, trouwe dienaar, omdat ge getrouw gebleven zijt aan uw geloof en uw plicht trouw hebt vervuld, tred binnen in de vreugde van uw Heer.

Daarom zingt de Kerk bij de begrafenis: Mogen de Engelen u begeleiden ten paradijze.

Dierbare broeders en zusters en familieleden, nog maar past is Victorine heengegaan en nu is het mijne beurt. Ons lijden is groot geweest, maar nu hebben we de troost elkaar terug te vinden bij de Heer in de hemel, en daar zullen we eeuwig gelukkig zijn. Ik zeg u allen vaarwel op dees aarde, en dank u voor al de liefde en genegenheid die ge ons zo broederlijk betoond hebt binst ons leven en vooral in de droeve omstandigheden. We hopen u allen terug te zien bij God.

*Mijn Jezus, barmhartigheid!*

*Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid!*

De familiën TORCQ, LEDRU, VANDECATSEYE  
en DUHAUT,

danken U om de gebeden en blijken  
van genegenheid betoond bij de diepe  
rouw die hen komt te treffen.