

Gelukkig de mensch die in zijn ouden dag het uur van zijn dood voor oogen heeft en zich alle dagen bereid maakt om te sterven.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

GUSTAAF TORCQ

weduenaar van Mevrouw

APOLLINE DEROUBAIX

*geboren te Ronse, den 23 April 1849 en
aldaar godvruchtig overleden den 24 Mei
1943, voorzien van de H. Sacramenten.*

Hij was een man van geloof, godvreezend en vijandig van het kwaad. In vrede en gerechtigheid heeft hij gewandeld.

Ook was hij bezorgd in zijn zaken; werkzaam, getrouw al zijne plichten vervullend. Gansch zijn leven was gewijd aan het geluk van zijne kinderen. Aan hen was hij verkleefd en zijne zoetste vreugde vond hij in hun midden. Zijne kinderen en kleinkinderen aan wier opvoeding, toekomst en welzijn hij zich tot zijn laatste krachten toewijdde, waren een zoete troost in zijn ouden dag.

Mijne duurbare kinderen en kleinkinderen, denkt altijd uwen goeden vader, zijn zwoegen, zijn zorgen, zijn vriendenkring, zijn talrijke kroost, zijn deftig verleden strekken u tot voorbeeld en wijzen u den weg welken zij dient te volgen om eerlijk door de wereld te gaan. De goede God heeft mij 94 jaren geschonken; ik heb ze doorgebracht tot u welzijn.

Nu kan ik bij den goeden God nog Zijnzen zegen voor u afsmeeken en bidden om nog eens te zamen verenigd te zijn in den Hemel.

Vaartwel! Vaartwel!

(300 d. afl.)

R. I. P.

P. C. 1817

Mijnheer en Mevrouw Edmond TORCQ-VANDERKOILLE, kinderen en kleinkind;
Mevrouw Weduwe Achille TORCQ-WASTEELS, kinderen en kleinkind;
Mevrouw Weduwe Omer TEINTENIER-TORCQ en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Omer TORCQ-DELIVEYNE;
Mijnheer Alphonse TORCQ-ROUSSEAU, kinderen en kleinkind;
Mijnheer en Mevrouw Abel TORCQ-PROVOST en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Remi TORCQ-HÉBAUDE en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Achille DELOZ-TORCQ, kinderen en kleinkinderen;
De familiën TORCQ, DEROUBAIX, DEBUYSSCHER en VANOPBROEKE,

BEDANKEN.