



DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria, Martha TORCK

echtgenote van de Heer Albert Gossye,

geboren te Michelbeke op 10 augustus 1909 en
godvruchtig overleden in het Burgerlijk Zieken-
huis te Ronse op 6 maart 1988.

Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Het is een wonderbaar iets 'n moeder :

anderen mogen ons liefhebben,
onze moeder alleen bemint ons,
werkt voor ons, troost ons,
vergeeft ons alles wat wij doen,
en het enige kwaad dat zij ons ooit doet
is sterven en ons verlaten.

(G.G.)

Dank Heer, om de begaafde moeder, de waar-
achtige vriendin van iedereen, omdat zij de
kunst bezat het geluk aan iedereen te gunnen.
Heer, wij zijn bedroefd en toch in volle over-
gave om onze moeder, om geheel haar leven,
haar steun, haar onbegrensde hulp.

Laat dit ons laatste woord zijn, Heer, dat wij
geloofd hebben in haar liefde.

Beminde echtgenoot, de zovele jaren dat wij

samen waren hebben ons dichter bij elkaar ge-
bracht. Nu wij elkaar het meest nodig hadden
worden wij gescheiden. Heb dank, en troost U
met de zovele momenten van echte liefde en
stille zorg die wij voor elkaar hadden. Eens
zien wij elkaar weer in Gods heerlijkheid.

Lieve kinderen en kleinkinderen, de taak om
voor vader te zorgen draag ik nu aan U over.
Graag had ik deze taak verder op mij genomen,
maar de Heer heeft mij tot Zich geroepen. Blijf
vader nabij in deze droeve ogenblikken van
scheiding.

Familieleden en vrienden, wees vooral goede
mensen, uw gebed zal onze samenhangigheid ver-
diepen tot het zijn bekroning krijgt bij de Heer.
Wees mij allen indachtig.

De families

TORCK, GOSSYE,

VAN CROMPHOUT, PRAET,

danken U.

Namis : woensdag 6 april 1988 om 19.30 u.

Rouwleiding A. Marroyen, Brakel

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel