

« Ik ben de Verrijzenis en het Leven ; wie in
Mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven »
(Ev. Joh.)

†

TOT VROME GEDACHTENIS AAN
DE HEER
ALBERT TORCK

echtgenoot van wijlen mevrouw

AUGUSTA DHONT

geboren te Zingem, op 10 december 1892 en aldaar
godvruchtig in de Heer ontslapen, op 17 maart 1971
gesterkt door de Heilige Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Hij was lid van de Confrerie van het Heilig Hart
en van de kristen gepensioneerdenbond.

De dierbare overledene was een kristen van het oud
trouw geloof. Hij leefde daarvan, zoals Sint Paulus
vraagt ; en dat geloof had iets van de rots waarop de
Kerk staat. Het leven is daarover gegaan met zijn wel
en wee : en al die schokken vermochten enkel het rots-
vaste nog dieper te grondvesten.

Voor de wereld is hij ongemerkt voorbijgegaan. Maar
dezen bij wie en voor wie hij geleefd heeft weten hoe
goed en oprecht hij was. Gans zijn leven was gevuld
door de liefde voor zijn kinderen. Zijn gedacht ging
nooit naar zichzelf maar was doorzinderd met zorg
voor de zijnen. Zijn rotsvast geloof en zijn innige liefde
voor zijn naasten zijn samengesmolten tot een troost
voor ons : Wij weten waar we mekaar zullen weerzien.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, mijn troost
en mijn kroon, danken wij Onze Lieve Heer omdat Hij
mij bij U liet tot mijn taak vervuld was. God zegene U
en God beware U. Hebt dank om uw onvermoeibare en
liefdevolle zorgen vooral die laatste maanden dat ik bij
U was. Samen met moeder spreken wij bij de Heer voor
U ten beste.

Broeder, Zuster, familieleden en vrienden vaartwel en
tot weerziens. Bidt voor mij.

Mejuffer Maria TORCK ;

De heer en mevrouw André DE GROOTE-
Hilda TORCK ;

De heer en mevrouw Omer TORCK-
Anna TEIRLINCK ;

De heer en mevrouw André MERCHIE-
Marguerite TORCK ;

zijn kinderen.

De jonge juffrouwen Christine, Ludwine en
Carine DE GROOTE ;

De jonge juffrouwen Linda en Katelijne MERCHIE :
zijn kleinkinderen.

De familiën TORCK, DHONT, GOEDEFRUIT
en VIAENE.

**Diepgevoelig voor uw blijken van kristelijke
deelneming en gebeden, betuigen wij onze
innige dank.**

Hollaert