

Onze Vader die in de hemelen zijt... Uw wil geschiede
op aarde als in den Hemel.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

OSCAR TONNEAU

echtgenoot van Mevrouw

AGNÈS COLPAERT

weduwnaar in eerste huwelijk van Mevrouw

GABRIËLLE VERLINDEN

geboren te Ronse, de 12 Maart 1907 en godvruchtig
overleden te Aalst, de 5 Januari 1955, gesterkt door
de HH. Sacramenten der stervenden en de Pauselijke
Zegen.

Te midden alle tegenheden van het leven bleef de
dierbare overledene gelukkig en gelaten: de glimlach
verliet hem nooit en zingend ging hij door 't leven,
vreugde en blijdschap zatend rondom hem, zijn opge-
ruimdheid en levensmoed verwierf hem vele vrienden.

Hij wierd gelouterd door het lijden als goud in de
vuuroven: daarom vertrouwen wij dat de goede God
hem reeds de beloning heeft gegeven hierboven.

Teergeliefde echtgenote, U vooral dank ik voor den
troost dien gij mij hebt gegeven in 't leven: uw trouwe
opofferende liefde, uw taate levensmoed, uw onverdro-
ten zorg hebben mijn bewondering afgedwongen. Ween
niet over mij, want ik verlaat een leven dat voor mij
steeds meer vol ellende was voor het eeuwig gelukkig
leven. **Duurbare kinderen** vergeet uw liefhebbende
vader niet en volgt zijn wijze levenslessen.

Geliefde familieleden en beste vrienden, bidt voor
mijn zielezaligheid: hierboven bid ik God voor uw
aller geluk. Tot weerziens in den Hemel.

Jesus, Maria, Jozef.

(7 j., 7 x 40 d. afl.)

Mevrouw Oscar TONNEAU-COLPAERT,

Mejuffre Iyonne TONNEAU,

Mijnheer Fernand TONNEAU,

Mijnheer en Mevrouw Richel COLPAERT-DE BRAUWERE,

De familieën TONNEAU, GERNIERS, COLPAERT en DEBRAUWERE,

gevoelig aan uw blijken van deelneming in
hun rouw, bieden UEd. hun innige dank.

Drukkerij De Meester, Oudenaarde